

Artikel uit "Telegraaf"

13 oktober 2020



De bewoonster van een pand aan de Reguliersgracht in het centrum kan er wel om lachen: iemand heeft het straatnaambordje vervangen voor een kunstwerk van Buurman en Buurman. Zij schilderen nu de straatnaam.

FOTO RONALD BAKKER

Het mysterie van Buurman en Buurman

door Mascha de Jong

AMSTERDAM • De bewoonster zag ineens allemaal lachende gezichten naast haar pand. Ze had geen idee waarom. Tot ze haar hoofd uit het raam stak. Op de plek waar maanden geleden het bordje van de Reguliersgracht verdween, hangt sinds vrijdag het illustere duo Buurman en Buurman, dat de straatnaam lijkt te schilderen.

Ze is dolenthousiast over de kunstuiting aan haar muur, maar heeft tegelijkertijd geen idee hoe de bekende tv-poppetjes op de houten hangladder daar zijn beland. De bewoonster: „Het is het mysterie van Buurman en Buurman. Het is echt heel kundig opgehangen. Daar is iemand volgens mij best lang mee bezig geweest. Donderdag regen- de het pijpenstelen, toen heb ik geen moment naar buiten gekeken en vrijdag

*Ineens
allemaal
lachende
gezichten*

zag ik ineens mensen lachen, wijzen en foto's maken. Maar wanneer deze persoon of personen dit hebben gemaakt, ik zou het niet weten.”

Het publiek geniet er in ieder geval sinds een paar dagen van en dat is wellicht een goede reden om Buurman en Buurman te laten hangen. De bewoonster, die sinds een jaar in het pand woont: „Tot voor kort hadden wij last van graffiti. We hebben een paar weken ge-

leden de muur laten overschilderen en we vonden het eindelijk netjes. Maar met Buurman en Buurman is het nog meer bijzonder.”

Ze heeft geen idee of de gemeente op de hoogte is van het tweetal aan haar muur. „Ik weet ook niet of ze mogen blijven. Ik hoop het oprecht. Van mij hoeven ze er niet af. Dit brengt vreugde aan voorbijgangers. En daar word ik vrolijk van. Al die wijzende mensen die lachen, heerlijk.”

U ziet niet alleen bij de Pont van Ome Piet blijven Buurman en Buurman de gemoederen bezig houden, mooi verhaal.