

Artikel uit "Witte Weekblad"

03 november 2010



Rijnland

Ik ben partij. Ik meld het maar alvast, voordat ik hier begin over het hoogheemraadschap Rijnland. Dat komt zo: ik ben dijkbewoner. Bijna alle bewoners aan de in totaal 62 kilometer lange Ringdijk wonen op grond die niet van hen is. Van oudsher is er sprake van een opstalrecht, dat tot voor kort werd uitgeoefend door het waterschap Groot-Haarlemmermeer.

Enkele jaren geleden werd dat waterschap Groot-Haarlemmermeer gedwongen te fuseren met het hoogheemraadschap Rijnland. Zou kostenbesparend werken, zo'n fusie, werd toen gezegd. Vraagje: heeft u sindsdien al iets van kostenbesparingen gemerkt?

Integendeel. Het hoogheemraadschap Rijnland blijkt een geldharker eerste klas te zijn. De erfenis van wat in eeuwen met veel geploeter is opgebouwd, wordt in hoog tempo verkwaanseld. Bij Rijnland draait namelijk alles om geld. Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk.

Een van de plannen die Rijnland daartoe heeft ontwikkeld, is het verhogen van de opstal-tarieven van de bewoners aan de Ringvaart met zo'n 1.000 (!) procent. Dat door dergelijke woekerrentes dijkbewoners uit hun huis gejaagd worden die sinds mensenheugenis gewend waren om niet meer dan een bedrag ter dekking van administratieve kosten te betalen, interesseert Rijnland niets.

Het opstalrecht op de Ringdijk is ooit opgezet als instrument om de dijkbewaking juridische grond te geven tegen dijkverzwakkingen van bewoners op te kunnen treden, maar Rijnland heeft het nu ontdekt als melkkoe. Tegelijkertijd wordt ook nog even het recht om steigers te bouwen maximaal uitgebuit. Dijkbewoners die geen geld hebben om een dure steiger voor hun huis te betalen, lopen sinds kort kans om zonder vooroverleg geconfronteerd te worden met boten van vreemden voor hun huis die hen het (vaak prachtige) uitzicht ontnemen. Regelrechte chantage natuurlijk. Want het enige alternatief dat bewoners hebben, is hun huis afbreken en ergens in een kartonnen doos gaan wonen. Dat dit allemaal zomaar straffeloos kan plaatsvinden in een rechtsstaat, is een regelrechte schande. Het bestuur van Rijnland blijkt te bestaan uit nietsontziende geldmaniakken – baantjesjagers die zich verschuilen achter een schijndemocratie. Omdat ik ze als criminelen beschouw, zal ik de namen van de betreffende bestuurders in kwestie hier (nog) niet afdrucken. Miljoenen verslindende verbouwingen, wagonladingen lease-auto's en incapabele bestuurders die aan de Balkenenorm zitten: het kost wat, maar dan heb je ook niks. Opheffen die waterschappen dus, en uit de laan trappen dat geboefte dat daar nu de dienst uitmaakt. Maar niet voordat ze hun terechte celstraf hebben uitgezeten, natuurlijk.