

Korte samenvatting (achterzijde van het boek)



Van bondscoach tot bushgids is een samenbundeling van avontuur en plezier in de majestueuze en rauwe natuur van Alaska. Een oud topsporter begeleidt als 'selfmade' gids vissers op de vaak wilde rivieren op zoek naar zalm. Afgezet door een watervliegtuigje zoekt hij samen met een aantal vrienden op de rivier zelf zijn weg door risicovolle canyons en watervallen. Kamperend op rivierstrandjes zijn er talloze ontmoetingen met (goede en verkeerde) beren...



Geert Trompetter (1940) is gepensioneerd, voormalig leraar lichamelijke opvoeding, bondscoach herenvolleybal, voetballer en semi-prof volleyballer (130 interlands). Daarnaast heeft hij hobby's en passies als vissen, jagen, weidevogelbescherming en schaatsen. Voortdurend balancerend op keuzes tussen buiten- of binnenspelen. In Alaska vond Geert de ultieme vorm om met de natuur verbonden te zijn. Levend als een nomade op en langs de rivieren begeleidde hij in rafts gelijkgestemden die net als hij op zoek waren naar rivierschatten als zalm en forel.