

Oktober 2006
32e jaargang no. 5

Inhoud:

Pagina 2	Van de bestuurstafel
“ 3	Over de uitslag wordt niet gediscussieerd
“ 9	Verslagje van de fiets/puzzeltocht van 10-9
“ 10	Verslag opening van het vernieuwde Rehoboth
“ 13	In herinnering
“ 17	Nee, we noemen geen namen
“ 21	Bezoek St. Nicolaas “Dijk Ouverture” concert in Rehoboth
“ 22	Puzzel voor de jeugd
“ 25	Puzzel voor de volwassenen
“ 26	Bazaar

Bestuur:

<i>Voorzitter:</i>	<i>Jannie v.d. Geest</i>	<i>tel. 6010534</i>
<i>Secretaris:</i>	<i>Fred Buys</i>	<i>“ 6010724</i>
<i>Penningmeester:</i>	<i>David Knibbe</i>	<i>“ 6015007</i>
<i>Vice-Voorz.:</i>	<i>Elsbeth Steenland</i>	<i>“ 6010750</i>
<i>2e Secr.:</i>	<i>Erik Hoogenboom</i>	<i>“ 6041145</i>
<i>2e Penningm.:</i>	<i>Wil ten Bookum</i>	<i>“ 6593439</i>
<i>Lid:</i>	<i>Cees Rijnsburger</i>	<i>“ 6570476</i>

Adres secretariaat:

Nwe. Meerdijk 401

1171 NZ Badhoevedorp

Van de bestuurstafel



Op 4 september 2006 kwam het Bestuur bij elkaar.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de verbouwing . Dankzij de inzet van velen was de renovatie van Rehoboth een feit. De opening op 16 september kon doorgaan! Het was gelukt om binnen vier maanden het gebouw van onder tot boven te strippen en opnieuw op te bouwen. Een bijzondere prestatie waarover verderop in het Dijkertje meer.

Hoewel nog niet alle rekeningen binnen zijn, ziet het ernaar uit dat de vereniging 50% zelf heeft bekostigd en dat 50% is gesponsord. Hoewel het fantastisch is dat we zoveel sponsoring hebben ontvangen, moeten we tegelijkertijd constateren dat het eigen geld nu zo goed als op is.

Het enige pluspuntje is dat we weer voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen.

Los van de verbouwing is gesproken over de nieuwe tarieven die het Hoogheemraadschap Rijnland de bewoners op wil leggen. Het Bestuur heeft huis aan huis brieven verspreid met het verzoek die te ondertekenen en in te leveren als u het niet eens was met deze maatregel. Daar is massaal op gereageerd. Op 29 augustus konden 1700 handtekeningen overhandigd worden afkomstig van 2400 dijkbewoners. Ruim 100 waren afkomstig uit de Nieuwe Meer. Rijnland is uitdrukkelijk verzocht de nieuwe tarieven in heroverweging te nemen. Zodra er meer nieuws is, hoort u het.

De vergadering werd besloten met het vaststellen van de datum voor de Bazaar en voor het Sinterklaasfeest, respectievelijk zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november 2006.

Het Bestuur komt 16 oktober weer bij elkaar.

Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

Dat waren de woorden van waarmee de uitslag van de Nieuwe Meer fiets/puzzeltocht bekendgemaakt werd. Mocht u er niet bij geweest zijn dan wil ik u nu alvast vertellen dat u iets gemist heeft.

Zondag 10 sept. jongstleden waren er weer mensen die op de fiets stapten om eerst naar Rehoboth toe te rijden om na de koffie weer te vertrekken en vervolgens via een ongeveer 35 km lange route weer terug te komen. Onderweg hebben deze vrijwilligers weer de nodige hoofdbrekens gehad om de vragen te beantwoorden en te achterhalen wat de uitzetters nu weer van ons wilden. Via een kunstwerk, gemaakt van auto-onderdelen aan de andere kant van de ringvaart was er al een eerste valse vraag. Tja zeg nou eerlijk: wat is dat nou voor een vraag: Waar hoort deze dijk onder? Als er al een dijk ergens onder ligt dan was dat vast niet de reden om een dijk te maken. Nee sterker nog je had beter de vraag kunnen stellen Wat hoort er allemaal op deze dijk?

Maar ja de routecommissie zegt: over de uitslag wordt niet.... En antwoorden op mijn vraag was waarschijnlijk ook op meerdere manieren mogelijk. Ga maar na: autosloperijen, schuurtjes, tuinen, vuilnisbelten, brandstapel, mooie tuinen achter schuttingen en.....

Via het kuiperijmuseum “de Molen van Sloten” heb ik kennis gemaakt met Vincent en familie, die buiten naast het museum staat (Ja nu ook). Zou die weten dat Rembrandt nog steeds op zolder zit? Je zou denken dat ze nog wel wat te bepraten hebben.

Onze tocht vervolgde zich over het zwarte pad in stadsdeel Osdorp, aan de rand van de Akerpolder, door de groene as. Ja ik heb het over het fietspad naar de oude molen, wat nu een gemeentelijke monumentale bouwval is die verbouwd is in 1896 n.Chr en in welk jaar op den 6^{de} mei den eerste steenen zijn gelegd. Logisch toch dat stichting de oude molen nog donateurs zoekt om deze ruïne weer op te bouwen en dus eigenaar is en wist dat de molen eerder gebouwd is dan 1896 en dat er nooit eerder een eerste steen is gelegd? Afijn, wij door die groene as door naar Halfweg, waar we de dubbele buurt eerst links en later rechts moesten laten liggen, zonder er tussen door te rijden of om te keren.

Nou wij snapten het ook maar met mate maar we zijn er uitgekomen. En ik heb een vraag beantwoord, maar het antwoord is een vraagteken voor me. Waarom is het nu F.W.M. Baron van Hövel tot Westerfliet en niet Baron F.W.M. van hier tot flietrefluiter ? Zo zie je maar, vraagstukken genoeg zelfs tijdens je ontspannen fietstochtje.

Op een dijkje stond een bord met de aanduiding van de gemeente waar wij ons in bevonden. Maar we moesten eerst over een brug om de vraag: “door welke gemeente rijden we nu?” te mogen beantwoorden. En je weet het maar nooit met die bruggetjes, soms verbinden ze zomaar twee verschillende gemeentes.

Links af de groene route volgen was ook weer zo’n leuke opdracht: Heet de route die ik zag groene route? Nee! De letters op dat bordje zijn wel groen maar is het daarom nu de groene route? Over de uitslag wordt.....

Bij huize Turicum hebben we nog even stilgestaan. Buurtbewoners vroegen zich al af of dit pand op monumentendag te bezichtigen was en vertelden ons dat binnen nog zijde behang op de muren zat en dat het tot voorkort als een soort opvanghuis voor paters terug van hun missie was. De laatst overgebleven pater is maar bij een andere orde gaan logeren want alleen in zo’n huis is ook niet alles. Als u interesse heeft is het jammer want het is al verkocht. Op naar de biologische melkveehouderij die ecologisch blijkt te zijn. Gaat dat nu altijd samen of hoe zit dat nou? Is elke biologische melkvh nu ecologisch of is een ecologische MVH altijd biologisch. Ik weet het antwoord niet en over de uitslag.....

Dat de route planners de weg wisten blijkt wel uit de route: Voor het bruggetjelinksafoverhetspooroverstekenrechtsafnadebenzinepomplinksafhet Liewegje in. Nou ik geef het je te doen: voor de lange houten brug linksaf het spooroversteken en via het fietspad rechts onder het viaduct door, de weg oversteken en daar rechtsaf via het fietspad achter de benzinepomp langs linksaf het Liewegje in . Dat is toch bijna niet te doen als je op de fiets zit. Zeker niet als je weet dat daar een aantal aardige mensen staan te trappelen van ongeduld om jou het tweede deel van de route te geven en te

drinken en te eten en een praatje met je te houden en te fotograferen en de vragen van de deelnemers beantwoorden en ze moed in te spreken voor het laatste stuk en ze te vertellen dat op dit fietspad ook auto's mogen rijden en dat het verderop wel staat dat het een fietspad is en dat d, nou ja u begrijpt wel dat ze het druk hadden maar ze lachten de hele tijd (logisch want zij waren met de auto en wisten hoe zwaar de terugreis voor ons zou worden). Hulde voor dit soort mensen die ik nu lekker niet ga noemen want een beetje **nieuwemeerder** weet allang over wie het allemaal gaat. Via een 25 jarige poelvreugde zijn we de Meer weer ingegaan en hebben een bezoek gebracht aan de grootste fiets van de Haarlemmermeer en omstreken. Daarop stonden allemaal namen van sponsors,berijders of eigenaren. En een heel klein geschreven merknaampje! Want zeg nou zelf : als het merk van deze fiets gevraagd wordt, wordt je achterdochtig en ga je net zolang zoeken totdat je een naam tegen komt die op een merk lijkt. Maar ja, de routecomm. denkt daar heel anders over hoor. En over de uitsl.....

Toen kwam het op doorzetten aan. Langs de Schipholweg terug met een stevige polderwind tegen langs de verlokkingen van massagepraktijken???? (wat een rare plek tussen de industrieloosden in), bij Lijnden over de brug linksaf om bij Mol rechtsaf te fietsen via Badhoevedorp naar Rehoboth, een makkie. In Badhoevedorp nog even een testje: hoe kom je langs het toen opgebroken kruispunt Sloterweg/Amersfoortlaan? Nou gewoon lopend of heel voorzichtig fietsend omdat je op de voetgangers moest letten! Een prima keuze van de commissie. Want het gevaar van de Sloterweg oversteken was op deze plek terug gebracht tot een nihile kans om plat gereden te worden door een auto . Die voetgangers moesten maar even opletten dat ze niet door ons platgereden werden. Een mens kan niet alles hebben. Nou eerlijk is eerlijk: hier ben ik eigenwijs geweest en heb de route iets aangepast om later in de Havikstraat me weer bij de schare te voegen

.Eenmaal aangekomen bij Rehoboth werden we weer allerhartelijkst ontvangen. We mochten ons afmelden en onze formuliertjes van naam voorzien en inleveren waarna deze meegenomen werden naar een besloten ruimte om de antwoorden te keuren. Onder het genot van een drankje van de zaak (de 3e al vandaag) hebben we gewacht op de minder snelle broeders en zusters en..... op de uitslag waarover niet.....

Vervolgens werden we mondeling langs de route geleid met de door de jury verbindend verklaarde uitslagen en volgde de prijsuitreiking. Maar niet voordat de fietscommissie een spontaan applaus kreeg en er over de uitslag gediscussieerd werd wat later bleek dat dat niet had gemogen. Ik ben er van overtuigd dat de winnaars de wijn goed zal smaken en dat de niet winnaars niet kunnen wachten op een revanche volgend jaar. Want volgens mij hoopt iedere deelnemer dat er volgend jaar weer een vervolg is. Namens jong en oud en alles wat daar tussen zat, nodigen wij de vrijwilligers weer uit voor een volgende uitdaging in sept. 2007 en raden de lezers van dit verhaal aan om volgend jaar september ruimte open te laten in de agenda en alvast te gaan trainen voor deze leuke trip. Ik zal me vast voor bereiden om weer de nodige (vrolijk bedoelde) kanttekeningen te plaatsen.

Albert Roos

Oh ja, voor ik het vergeet: de Schipholdraaibrug (zie het verslag van vorig jaar) heeft twee namen. Voor het wegverkeer is het de Colijnbrug en voor de waterverkeer de Schipholdraaibrug. Zo zie je maar welke dwalingen er weer rechtgezet kunnen worden door zo'n ontzettend gezellige en naar nu blijkt nuttige fietstocht.

###

De redactie ontving van een paar enthousiaste deelnemers nóg een verslag van de fietstocht. Deze kunt u op de volgende pagina lezen.

Verslagje van de fiets-puzzeltocht op 10 september j.l.

Wat hebben we genoten van deze fietstocht van 35 km. We wisten niet, dat je zo dicht bij huis zo'n tocht kon maken waar je nog nooit geweest bent.

Ook de puzzelvragen waren heel origineel, nooit geweten dat het beeld bij de molen VINCENT heet en zo waren er meer diependenkers bij, b.v. van welk merk de enorme fiets was die op het bedrijventerrein van de Liede stond opgesteld.

Halverwege kwamen we de controlepost tegen, waar we iets te drinken kregen en de tweede helft van de route kregen aangereikt. Vooral Jannie en Hugo (er waren natuurlijk meer helpende handen) heel erg bedankt voor de gezellige opzet van de fietstocht, Uiteraard was het weer ook perfect, waardoor het echt een geslaagd feestje werd met een gezellig drankje na afloop en de prijsuitreiking.

Volgend jaar hopen we weer van de partij te zijn, wij raden het iedereen die kan fietsen aan.

Trudy en Evert Bos

Verslag opening van het vernieuwde Rehoboth

16 september 20.00 uur. Eindelijk, na ruim 4 maanden hard werken, was het zover. Rehoboth was, na veel tegenslag en steeds maar weer meerwerk dat opdook omdat het nu eenmaal een heel oud gebouwtje is, klaar. Dat meerwerk had natuurlijk uitgesteld kunnen worden maar “we zijn nu toch bezig dus laten we het nu meteen maar goed doen”, dit was een standaard gezegde van hij die niet genoemd wilde worden (hierover later in dit verslag meer).

De stemming zat er meteen goed in. Iedereen was het er over eens dat het interieur van Rehoboth onherkenbaar en schitterend mooi was geworden.

Er waren heel veel mensen die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging, die over de hele dijk -vanaf de Meidoornweg tot het eind van de dijk- verspreid was en ook de niet ingezetenen van Nieuwe Meer, zoals adverteerders en mensen die een belangrijke rol hadden gespeeld in het realiseren van de wens tot renovatie (subsidieverstrekkers en gemeenteambtenaren) waren op de uitnodiging ingegaan.

Om 20,15 uur verwelkomde de voorzitter de belangstellenden en bedankte vooral de vrijwilligers die zo hard gewerkt hadden., Zij bedankte in het bijzonder de echtgenotes van de twee hoofdpersonen van deze verbouwing, want zij hadden maanden “hun mannen gedeeld met het werk in Rehoboth.” Bep Rijnsburger en Anneke Eikelenboom kregen een prachtig boeket om dit gemis een beetje te compenseren.

De beheerder van het gebouw werd tijdens deze toespraak ook in het zonnetje gezet. David kreeg echter, i.v.m. het feit dat hij de volgende week op vakantie zou gaan, geen boeket, maar een lekkere doos chocolade.

Hierna gaf zij het woord aan Cees Rijnsburger, de bouwcoördinator.

Hij vertelde de “geschiedenis” van de verbouwing, hoe het idee ontstaan was en hoe alles gerealiseerd is. Hij noemde vaak de naam “hij die genoemd wil worden”, maar dat komt op het eind van mijn verhaal wel goed”.

Tijdens zijn toespraak vond de officiële opening plaats. Er werd een wit/blauw lint gespannen tussen de entree en de voorzaal en Cees vertelde dat het de bedoeling was dat Henk Eikelenboom, de man die niet genoemd wil worden!., de opening zou verrichten, maar helaas, hij is ziek.

Daarom verzocht hij Anneke, de echtgenote van Henk, het lint door te knippen. Zij nam de toegereikte schaar aan en zei: "Ik heb Henk beloofd jou bij je lurven te pakken en SAMEN het lint door te knippen. Dus kom op!" Zo gezegd, zo gedaan. Onder luid applaus knipten Cees en Anneke samen het lint door.

Na deze officiële handeling nam Cees het woord weer en bedankte alle vrijwilligers, ook zoals hij het noemde de dagjesmensen- d.w.z. de mensen die af en toe hielpen met schilderen en andere voorkomende werkzaamheden- en degene die de tuin weer had geordend, Dick van Essen (Dick: "die tuin is op het ogenblik een vlag op een modderschuit met al dat zevenblad, dat kan niet tijdens de opening, dan moet ook het aangezicht netjes zijn")

Het einde van de toespraak van Cees was wat je noemt een verrassingsaanval. Hij wilde (in opdracht van het bestuur) de man, die hem maanden had geassisteerd extra in het zonnetje zetten. Maar ja, die was ziek. Daarom riep hij voor de tweede keer Anneke naar voren, "zij is degene die het dichtst bij Henk staat" en bood haar een weekendje weg aan. Cees: "**Jullie** mogen uitzoeken waar jullie naar toe willen, **ik** hoeveel het mag kosten. Ik overhandig je symbolisch deze reisgids, zoeken jullie maar iets uit."

Na deze toespraak werd het woord gegeven aan wethouder van Dijk, die namens het college van B & W zijn bewondering uitsprak over het gerenoveerde gebouw.

Tot zover het officiële gedeelte rond de heropening.

Na een kleine pauze speelde band "Chicane".

Vanaf het begin van de avond was het zeer gezellig en dat bleef het ook, en dat (achteraf gezien) op de nationale Burendag. Toepasselijker kon het niet.

Jannie van der Geest had voor een schaal met heerlijke hartige hapjes gezorgd. Die hapjes vielen goed in de smaak en werden gretig genuttigd.

Om ca. 23.00 uur bedankte David, namens het bestuur, alle aanwezigen en kondigde aan dat de band nog een minuutje of 20 door zou spelen, omdat ze ietsje later waren begonnen met hun optreden dan afgesproken..

Aan alles komt een eind, zo ook aan deze openingsavond. Het was een heel gezellige avond, het gebouw gaat jaren langer mee, buurtgenoten hebben elkaar weer eens gesproken (door de lintbebouwing van de dijk zie je elkaar –in het voorbijgaan- wel regelmatig maar spreek je elkaar maar heel af en toe) en de vrijwilligers weten dat hun inzet niet voor niets is geweest.

Het oprichten van de buurtvereniging, meer dan 30 jaar geleden, is niet voor niets geweest. Het heeft de saamhorigheid op de dijk sterker gemaakt, dat bleek op deze avond maar weer eens.

Willy ten Bookum

IN HERINNERING.

Op 3 juni overleed Jan de Jong. Hij woonde in de Koekoekslaan. Volgens een laanbewoner ontging hem niets. Alle misstanden, ook op gemeentelijk gebied, werden door hem feilloos aangewezen.

De laatste tijd was hij erg aan 't kwakkelen met z'n gezondheid. Zijn toch plotseling overlijden kwam hard aan bij z'n vrouw Ans en dochter Marscha. Hij wordt zeker gemist door hen, maar ook wij hebben een markante Nieuwemeerder verloren.

Op 2 juli is onverwachts Mevr. v.d.Baan overleden.. Een rustig iemand, die alleen met de buurtjes contact had.

Wij wensen haar familie veel sterkte.

Op 15 aug overleed Chris v.d.Kuyl na aan lang ziekbed. Chris was trots op zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen, maar hij betekende ook veel voor hen. Zij zullen hem zeker missen.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte.

Op 10 sept. is overleden Cor Eikelenboom. Voor menigeen heel onverwacht. Wij wensen zijn zuster en broer heel veel sterkte, want de band tussen hen was heel sterk.

De redactie

NEE, WE NOEMEN GEEN NAMEN.

Voorjaar 2006. Rehoboth, het buurthuis van de buurtvereniging Nieuwe Meer, was toe aan een onderhoudsbeurt. Er bleek een behoorlijke achterstand te zijn. De vloer golfde aan alle kanten, de wanden, het plafond, de verwarming en verlichting waren toe aan een poets-of vervangbeurt. Hiervoor was een begroting gemaakt. Een Bouw-Coördinator (hierna te noemen BC) en een bouwcommissie samengesteld en deze personen moesten het maar zien waar te maken. Begroting over dit geheel (plafond, wanden, CV, verlichting) werd goedgekeurd. De vloer, ja, die bleef in eigen beheer.(de rest was uitbesteed.) De BC nam met mij contact op of ik misschien een paar uurtjes kon helpen (het zijn 5 maanden geworden).

Donderdag voor Pasen begonnen we met de gedachte om het slechtste gedeelte te slopen. We stonden al snel tot onze enkels in het water, hout verrot, niets was er meer te gebruiken, maar het mocht niet te duur worden. Overleg gepleegd. Eerst dan maar dit gedeelte opknappen en de rest van het hout zou goed moeten zijn, volgens een vóór die tijd gedane controle (ik zag het paard al achter de kar lopen). Er kwam een TIP!

"Waarom doen jullie niet de hele vloer?"

Ja, maar daar was geen geld voor beschikbaar. We gingen verder. Zand aangebracht en ja, hoe komen we op Goede Vrijdag aan materiaal?.

Bouwzaken.....gesloten!!

In de gevel grote gaten, konden niet meer worden gemaakt. Stalen balken aanbrengen, maar waar haal je die dan wel?

Gelukkig wist ik een adresje, was gesloten, maar hij hielp mij toch, dus konden we die alvast aanbrengen.

Dinsdagmorgen, nog meer zand en hout laten halen door onze specialisten.

Ontluchting aangebracht en zo hadden we de vloer die avond weer dicht. Het was provisorisch, want er was deze week nog iets te doen. Maar goed, de eerste stap was gezet. Ik zei tegen de BC:

"Als al onze stappen zo gaan, dan wacht ons nog wat !!"

Er werd een extra vergadering belegd. Ik dacht " Ha, geld voor de

vloer!". Nee hoor, de blokhut moest worden geplaatst, dan konden we daar de nog bruikbare materialen in kwijt.

De BC ging er even met z'n vrouw voor een paar dagen tussenuit.

Rehoboth was nu gesloten, dus konden we naar hartelust slopen. Al moest ik alleen beginnen, werd later een ietsje bijgesteld. Container voor de deur, haal je hart maar op. Na het verplaatsen van Ciske (met aanhang) kwam al gauw de ene na de andere teleurstelling. We waren aardig aan de gang. Kale muren, geen plafond en een slechte vloer. Gevelstukken, barsten, enz. enz. en daar kwam onze voorzitter fluitend en zingend de weg in gieren. SURPRISE!!!!!!SURPRISE!!!

Iemand had een geweldig bedrag geschonken voor de vloer. Dus nu konden we de hele vloer er uit gooien en opnieuw beginnen. Zelfs balken van 8 x 16.5 cm Merbau doormidden gebroken. Onze tipgever van de eerste dag zat er niet zover naast. We konden het paard weer voor de kar zetten en met nieuwe moed en inmiddels met uitbreiding van 1...2 medewerkers het museum gaan opknappen, want de aannemers begonnen toch ook op te dringen, eerst CV - Elektra. Ja, wat ging de tijd toch snel. Eerst de CV met leidingen en radiatoren, afzuiginstallatie, elektriciteit, allemaal nieuwe verlichting (geweldig) wanden en plafond. We kenden het daarna haast niet terug.

Het was tijdens de hittegolf, we waren aan het sauzen. 2 x 15 l muurverf aanbrengen, voor mij een heel werk met die hitte en ik moest ook een oogje in het zeil houden op de buurman, die z'n schuur aan het schilderen was. Het was buiten niet te harden met die hitte. Bij ons binnen hadden we reeds afzuiginstallatie. Dan riepen we hem naar binnen. Zijn broek was zwaar van de verf en dronken we maar weer fris of koffie. Ik denk dat hij een sloot koffie bij ons heeft gedronken. Hij bracht zelf gevulde koeken of tompoezen mee. WAAR VIND JE ZULKE GOEDE BUREN? Hij zal ons wel gaan missen als we klaar zijn, dus ga ik 1 x per week met hem klaverjassen en laat hem dan winnen.

Het was soms toch oergezellig.

Hemelwaterafvoer, goten waren nodig, afvoerpijpen en er lagen ook nog dakpannen niet goed. Eindresultaat? 40 meter folie en ongeveer 200 meter panlatten, voor en achter windveren aangebracht en 20 meter dakgoot. Meestal houden de panlatten de dakpannen op z'n plaats, maar alle spijkers waren doorgeroest. Nog een plankje hier en daar, dan zijn we klaar.

Vergeet het maar. Plafond en verlichting in de zaal zo mooi, dan doen we ook de rest. Hal. bestuurskamer, dus plafonds eruit, alles schoon opleveren. Er was een datum geprikt om te schilderen. Alles buiten en zonodig ook binnen. Een goede opkomst aan schilders. Er had één persoon afgezegd, Hij moest vanwege zijn werk de kwast in de verfpot laten staan, maar verraste ons bij de theepauze met heerlijk appelgebak. Ik weet niet hoe hij heet, maar er waren mensen die zeggen 'Burgemeester', voor mij kwam hij over als een dominee, het werd voor mij een grote vriend in het zwart. Bedankt voor deze middag en we weten nu ook waar Rehoboth staat. **BEDANKT !**

Waar waren we als er geen wolkbreuken waren geweest? Bij de voordeur, bijna in de keuken. Ja, ik had BC vrijaf gegeven, maar moest hem toch in de avond weer storen en zei: "Lekkage". "Wat!/? Dat kan niet" Ook dat is weer gemaakt. Zo ben ik aan het eind gekomen van een paar uurtjes medewerking aan de verbouwing. Als u er achter bent , wie ik ben, dan kunt u bij mij 1 tot 100 loten kopen. Afhalen voor 50 eurocent per lot. En dan kunt u op 28 oktober 2006 de trekking meemaken van de verloting in ons geweldig mooi Rehoboth.

En dan nog een bedankje aan een firma in Badhoevedorp. Ik zou geen namen noemen, maar ze doen niet in CV-ketel(s) .Wel leveren ze tafels, stoelen, rolgordijnen en vloerbedekking.

Een woord van waardering voor de inzet en samenwerking met mijn hele grote Bouw -coördinator.

BC bedankt

IK



Bezoek Sint Nicolaas aan Nieuwe Meer



Op **25 november** is het weer zover!! Sint Nicolaas zal op deze dag zijn jaarlijkse bezoek brengen aan ons buurthuis om met de kinderen van Nieuwe Meer zijn verjaardag te vieren.

Hij komt aan om **15.00 uur** en zal tot ca. 17.00 uur alle kindertjes uit onze buurt (en ook de kindertjes die wel eens op visite komen bij hun opa en oma, die in Nieuwe Meer wonen) willen ontmoeten.

In de eerste week van november krijgen alle ouders met kleine kinderen en de opa's en oma's van wie Sinterklaas weet dat ze het leuk zouden vinden dat hun kleinkinderen er ook bij zullen zijn (én die lid zijn van de buurtvereniging) een aanmeldingsformulier. Als u op 12 november nog geen aanmeldingsformulier hebt ontvangen en het wel op prijs stelt dat uw (klein)kinderen de verjaardag van Sint Nicolaas mee vieren, wilt u dan contact opnemen met

Willy ten Bookum
tel.nr. 6593439

De redactie

###

Dijk Ouverture concert in Rehoboth

Op zondagmiddag 26 november 2006 om 14.00 uur kunt u komen genieten van het eerste buurtconcert. Dit wordt o.l.v. Tom Kwakernaat gegeven.

**De zaal gaat open om 13.00 uur en
het formele gedeelte begint om 14.00 uur.**

Aan de culinairers onder u wordt gevraagd een hapje mee te nemen en de drankjes worden betrokken aan de bar van Rehoboth.

De redactie

JEUGDPUZZEL

Hallo, hieronder zie je een fiets en op de bladzij hiernaast een trekpop, gemaakt van cirkels. Tel de cirkels en geef het aantal door. Van de fiets en de trekpop wel even apart vermelden!!

Ankie

Oplossing juni '06: Wij gaan weer veel leren.

Alleen van Luna Snoep kregen we een GOEDE oplossing.



Oplossing van de puzzel voor volwassenen van augustus:
Geranium, absurd, adder, tafels, kazerne, lijst, slede, adem, lo-
nend, onnauwkeurig.

Vooraf het laatste woord was een lastige.

De enige inzender die alle woorden van het anagram had gevonden was: Bep Tiggelaar. Gefeliciteerd, het levert helaas geen prijsje op, maar wel complimenten.

Willy.



Puzzel volwassenen

De vakantie is weer voorbij. De planning was een trip door Europa. Vanwege het warme weer hebben we de plannen gewijzigd. Een rondje Nederland, dat leek ons beter. De kinderen, die beiden op de basisschool zitten en Nederland gaan leren, konden we op deze manier een stukje van hun eigen land laten zien. Auto inladen, sleurhut aankoppelen en rijden maar. We hadden per provincie een staanplaats voor de caravan gereserveerd. Ondanks dat rees het aantal gereden kilometers de pan uit, maar als we naar het buitenland waren gegaan, hadden we ook veel kilometers gemaakt.

In elke provincie een toeristische attracties bezocht. De ene keer iets dat speciaal voor kinderen was en de keer daarop iets informatiefs. Het was vermoeiend, maar de moeite waard. Nu alle foto's inplakken en voorzien van commentaar.

Onderwerp voor een puzzel?!. "Uit in eigen land".

In de eerste rij staan de attracties in de tweede rij de plaatsnamen. Aan u de taak om de plaatsnaam bij de juiste attractie te zetten en de oplossing insturen naar A. Eikelenboom.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. De Weerribben | A. Arnhem |
| 2. Domtoren | B. Biddinghuizen |
| 3. Hunebed Informatie Centrum | C. Utrecht |
| 4. Kameleondorp | D. Valkenburg |
| 5. Land van Ooit | E. Pieterburen |
| 6. Madurodam | F. Steenwijkerland |
| 7. Openlucht museum | G. Terherne |
| 8. Pretpark de Valkenier | H. Borger |
| 9. Verdronken land van Saeftinge | I. Enkhuizen |
| 10. Walibi | J. Drunen |
| 11. Zeehonden crèche Lenie ' t. Hart | K. Den Haag |
| 12. Zuiderzeemuseum | L. Nieuw-Namen (Zeeland) |

Oplossing en inzenders puzzel voor de volwassenen op pagina 22.

Willy

BAZAAR.

Op Zaterdag 28 Oktober is er weer de jaarlijkse bazar van de buurtvereniging Nieuwe Meer, die weer gehouden wordt in gebouw Rehoboth aan de Nieuwe Meerdijk 294.

We beginnen met koffie om 19.00 uur, in het eerste half uur kan er worden ingeschreven

Voor het blikken gooien en de sjoelcompetitie om de Nan Ouwerkerk wisselbokaal.

Vanaf 19.30 u. draait het Rad van Avontuur.

De indeling van de avond is als volgt;

**het rad van avontuur, met een assortiment aan mooie prijzen.

**Het legendarische blikken gooien.

**Een spannende sjoelcompetitie.

**Een verkooptafel, met creatieve en antiquarische verrassingen uit de buurt.

**Raad de naam van de BEER en u mag hem meenemen.

** De trekking van de grote verloting aan het eind van de avond.

Bij de loterij zijn weer fantastische prijzen te winnen, wilt u loten ?
Bel even met

David Knibbe. tel. 020-6015007 en ze worden voor u vastgelegd.
De loten kosten €0,50 per stuk. Voor zover de voorraad strekt zijn de loten op de avond zelf nog te koop.

Bent u creatief ? Eigen creaties of andere dingen van waarde zijn van harte welkom voor de verkooptafel. U mag ze af leveren bij van der Geest aan de Nieuwe Meerdijk 319.

David Knibbe