

't Dijkertje

37 ste jaargang

Augustus 2011

"REHOBOTH"

KLAVERJASSEN

CHICANE

BRIDGE

VROM

04-09 Fietstocht

05-10 Bustocht

29-10 Bazar

17-12 Kerstkien



Uitgave van:

**BUURTVERENIGING
"NIEUWE MEER"**

MOGELIJKHEID
TOT HET GEBRUIK
GEBOUW "REHOBOTH"

Alleen voor leden



Zaterdag **OF** zondag

€75,=*

Voorwaarde:

Het tekenen van een overeenkomst.
*Er wordt een waarborgsom van €30 in rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw.

Voor informatie:

David Knibbe, Koekoekslaan 4,

 020-6015007

Aannemersbedrijf
G.K. VISBEEN & Co.

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud



Lid: Bouwned

Nieuwe Meerdijk 370

1171 NW Badhoevedorp

Telefoon: 020-6010744

Telefax: 020-6570364

E-mail: lvisbeen@zonnet.nl



Augustus 2011
37e jaargang no. 3

Inhoud:

Pagina 2	Van de bestuurstafel
“ 3	Dijkouverture 13 november 2011
“ 4	Burgernet
“ 7	Kleurplaat Kabouter Plop
“ 8	Verslag bustocht “smokkelroute in de Kempen”
“ 12	VROM-Commissie
“ 13	Rekeningrapje
“ 16	Veerpont Ome Piet
“ 17	Nostalgie “ <i>Het pontje</i> ”
“ 18	De echo van Wildervank
“ 21	Van Oslo naar Jeruzalem en van Limburg tot Texas
“ 25	Puzzelpagina voor jong en oud
“ 26	Aankondiging bustocht 5 oktober 2011
“ 28	Agenda
“ 29	Adressenlijst commissieleden

Bestuur:

<i>Voorzitter:</i>	<i>Jannie v.d. Geest</i>	<i>tel. 6010534</i>
<i>Secretaris:</i>	<i>Eric Labordus</i>	<i>“ 3483092</i>
<i>Penningmeester:</i>	<i>David Knibbe</i>	<i>“ 6015007</i>
<i>Vice-Voorz.:</i>	—	
<i>2e Secr.:</i>	<i>Erik Hoogenboom</i>	<i>“ 6041145</i>
<i>2e Penningm.:</i>	<i>John van Nieuwburg</i>	<i>“ 6596377</i>
<i>Lid:</i>	<i>Fred Buys</i>	<i>“ 6010724</i>

Adres secretariaat:

*Koekoekslaan 85
1171 PG Badhoevedorp*

Van Bestuurstafel



Vakantie voorbij.

Het verenigingsjaar begint weer, er staan weer leuke dingen te gebeuren. 13 november is een muziekmiddag waar mooie muziek wordt gemaakt en waar ook onze eigen Klaas Veen optreedt. Noteer het alvast in uw agenda, het wordt een geweldige middag onder leiding van Tom Kwakernaat. Het is gratis, wij zouden het leuk vinden als U wat lekkers meebrengt. De koffie is gewoon €0,50 en de drankjes €1.50 die moeten afgerekend worden.

Alle nieuwe bewoners heet ik hartelijk welkom aan onze dijk. Ik nodig u uit om lid te worden van onze buurtvereniging. Door onze jarenlange inzet komt er nu toch eindelijk een golfbaan achter de dijk. Het lidmaatschap is maar tien euro. Dat kan geen struikelblok zijn. Als u lid wordt kunt u voor een klein bedrag meedoen aan de activiteiten. Dinsdag avond wordt er geklaverjast, u bent welkom om mee te kaarten. Ik wil dit najaar een avond zeepkettingen maken, als er genoeg animo voor is. Ik wil wel graag weten hoeveel mensen er mee willen doen. Ik moet het voorbereiden. De kosten zijn €15.00. Ik zorg voor het materiaal. Bij voldoende deelnamen gaat het door.

De pont commissie doet het geweldig.

Het is dan ook erg gezellig en bij mooi weer erg druk. De mensen die er gebruik van maken vinden het geweldig. Er zijn ook minder mooie dagen en dan zijn de pont bazen er ook. Bravo!!

Ik hoop u allen weer te ontmoeten het nieuwe seizoen.

Jannie van der Geest

DIJKOUVERTURE

Op zondag 13 nov. organiseert Tom Kwakernaat in samenwerking met Rehoboth de derde Dijkouverture.

Tijdens deze muzikale middag komen dijkbewoners en aanverwanten een middag in een ongedwongen sfeer muziek maken.

U bent van harte uitgenodigd.

Zo zal Tom Kwakernaat met het Zuid Amerikaanse Kwartet Jacaranda optreden, onze eigen Klaas Veen met zijn unieke vertolking van het Nederlands repertoire is gevraagd.

De Badhoevedorper en accordeonist Andre Vrolijk zal komen spelen met zijn zoon Thijs en er zullen ook andere musici worden gevraagd.

De zaal is open om 14.00u.

De concerten starten om 14.30u.

De entree is gratis, het meenemen van uw eigen favoriete hapjes wordt smakelijk op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet
Tom Kwakernaat en
de medewerkers
van Rehoboth

###

Van de redactie:

Even iets rechtzetten.

De puzzel uit het buurtblad van februari werd ingezonden door 5 deelnemers. Deze deelnemers waren:

Bep Rijnsburger, Astrid van Nieuwburg, Tessa Schönhage, Ans Laan en Jan Dekker.

Bij een inzending van 5 deelnemers of meer reikt de buurtvereniging een prijsje uit. Afgelopen keer is die traditie er bij ingeschooten. Dit willen we alsnog goedmaken en Tessa Schönhage is als winnares uit de bus gekomen.

Tessa bedankt voor je inzending en gefeliciteerd!!!

Burgernet betreft inwoners actief bij veiligheid in hun omgeving

In Haarlemmermeer is Burgernet alweer een paar maanden actief. Sinds de start in maart jl. hebben al ruim 4.200 inwoners van Haarlemmermeer zich aangemeld voor dit samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. In korte tijd is het aantal deelnemers snel gegroeid. En dat is buitengewoon goed nieuws: want hoe meer inwoners deelnemen des te groter de kans op een succesvolle Burgernetactie. De eerste Burgernetacties hebben al plaatsgevonden. Burgemeester Weterings is enthousiast over de snelle groei van het aantal deelnemers: “Het landelijk gemiddelde van het aantal inwoners dat zich aanmeldt voor Burgernet is 5%. In deze korte periode sinds de start is dat in Haarlemmermeer al ruim 3%. Dat is heel positief en geeft aan dat ook Haarlemmermeeders een handje willen helpen bij het veiliger maken van de woon- en werkomgeving. Daarom doet de gemeente met veel plezier een oproep om deel te nemen aan Burgernet.”

U kunt zich als deelnemer aanmelden bij Burgernet via www.burgernetkennemerland.nl of door een aanmeldkaart in te vullen. De aanmeldkaarten zijn af te halen bij het CBI loket in het raadhuis of de servicecentra bij u in de buurt. U vindt op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl onder contactpagina adressen van het raadhuis, de servicecentra en de openingstijden.

Na uw aanmelding wordt u actief betrokken bij de veiligheid in uw omgeving.

Hoe werkt Burgernet? De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Ook bij crisis- en rampenbestrijding, denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige stoffen, kan een Burgernetactie plaatsvinden. Of bij een hartstilstand als reanimatie en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Doordat deelnemers contact opnemen met Burgernet kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), of eerste-hulp verlenen. Maar ook kunnen zij instructies ontvangen bij crisissituaties.

Kijk voor meer informatie op: www.burgernetkennemerland.nl of op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl met de zoeknaam burgernet.

BEN VAN DIJK **KAP SALONS**



Nieuwe Meerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
Tel. 020-6592559

E-Mail adres: benvandijkkapper@hotmail.com
www.benvandijkkapper.nl
maandag gesloten

Trustwatersport.nl

Onderhoud & Reparatie Buitenboordmotoren Watersportwinkel en Webwinkel

Trustwatersport is officieel dealer van

Tohatsu Buitenboordmotoren	Hidea Buitenboordmotoren
Rodi Rubberboten	Pega Boottrailers
RioMar Sloepen	Riba Boottrailers
Marine Aluminium boten	DoubleLock beveiligingsproducten
Seapower Cleaning Products	Epifanes Verven & lakken

Trustwatersport
Venenweg 71
1161AK Zwanenburg

06 53 401 410
06 22 918 080

www.trustwatersport.nl
www.orcamarine.eu
info@trustwatersport.nl

Electrotechniek-Data Netwerken-Beveiligingsinstallaties



Koningen & Dunk B.V.

Koekoekslaan 14b 1171 PJ Badhoevedorp
Tel.: 020 - 4490925 Fax: 020 - 4490926

Kleurplaat
Kabouter Plop
Bakken



De smokkelroute in de Kempen.

25 mei 2011

Iedereen was verheugd weer eens een gezellige reis naar Noord Brabant te maken, met 49 passagiers. De chauffeur Frans Laan van Albatros Reizen heette iedereen welkom en vertelde in het kort wat we op deze dag gingen beleven. We vertrokken met een stralende zon, via de A9 en de A2 richting Utrecht konden we vlot doorrijden.

Wat hadden we elkaar weer veel te vertellen, zoals: Hoe gaat het met je zuster? O lekker hoor, ze loopt weer als een kievit, houwen zo.

de eerstvolgende koffiestop was in Restaurant Den Tol, een Betuwse T boerderij uit 1807 aan de A15 aan de Rijksweg 80 in Meteren.

Goeie koffie met een heerlijke Tom Pouce. Smullen maar en een tweede bakkie ging er ook wel in. Na druk toiletbezoek stapten we weer in voor een lange rit naar Nrd Brabant. De rivieren de Lek, de Maas en de Waal blijven de trots van Nederland. De lage waterstand viel op door de langdurige droogte die we beleven. De Waal is de drukst bevaren rivier maar de schepen hadden hier geen hinder van. Via landelijke weggetjes reden we richting den Bosch. Om deze plaats heen, 40 km naar het zuiden, via Veldhoven, naar Eersel. Daar wachtte ons een belangrijk man op, Pierre, de gids.

Hij woont naast het streekmuseum "De Acht Zaligheden". Hierover verderop in dit verhaal. Pierre vertelde in het kort wat het programma was. Maar eerst gingen we eten, daarvoor reden we naar Restaurant 't Heuveltje, Weebosch 68 in Bergeyk, voor een uitgebreide Brabantse koffietafel, zoals ze dat daar noemen: Allerlei soorten brood van wit tot heel donker en krentenbrood aangevuld met vlees en kaas en naar keuze koffie of thee. Ook de warme hap in de vorm van een croquet ontbrak niet. Onder het eten liet Pierre diverse foto's van vroeger over het smokkelen van eten rond gaan, wat een diepe indruk op ons maakte. Het werd weer tijd om op te stappen, wel Paul en Miranda Tholen de lunch was verrukkelijk, hartelijk dank hiervoor. (We hadden het natuurlijk wel betaald, noot van de redactie)

We gingen door de Kempen, het grensgebied over smalle weggetjes met links Nederland en rechts België. Wel beste mensen, het was vroeger geen rozengeur en maneschijn zoals Pierre vertelde, met name moesten de smokkelaars het van de maneschijn hebben, of liever bewolkte nachten, om hun waren zoals daar zijn: boter, sigaretten, olieproducten, zout en etenswaren onder het prikkeldraad door over de grens te brengen. In die armoede tijd was het smokkelen niet anders dan belasting ontduiking. Er werd natuurlijk gecontroleerd door de douaniers die door de bosjes slopen. Al het spul werd verstopt in de broeken van de mannen en onder de rokken en onderkleding van de vrouwen. Als de mannen werden gesnapt dan waren ze de klos. Bij de vrouwen lag dat moeilijker, omdat de douaniers niet onder de rokken mochten kijken. Maar volgens Pierre hadden ze daar wat op gevonden, de dames werden meegenomen naar een kamertje in het douane kantoor, waar de kachel heet werd opgestookt en jawel, al gauw begon de boter te smelten en liep langs haar benen op de grond. Ze was dus letterlijk door de mand gevallen. Wat jammer toch dat er toen geen oliesjeiks bij waren, liefdevol hadden ze deze boterdame afgedroogd met hun jurken maar dan moesten natuurlijk wel de jurken omhoog. Dit was even een tussendoortje, want liefde kent geen grenzen.

Zout was nodig om, na het slachten van een varken, het vlees te pekelen, waarna het vlees een half jaar houdbaar bleef. Maar gelukkig veranderde de tijden en de mensen. Het grensgebied werd vrijgesteld. Het ging weer voorspoedig. Pierre heeft een hoop anekdotes verteld, maar die heb ik zo gauw niet allemaal op kunnen schrijven.

Ondertussen vervolgde de bus zijn route door de Kempen. Vele touristen op de fiets genoten van dit prachtige landschap. De bus wiebelde over de zandwegen, met aan beide kanten de grenzen. Het was weer tijd om terug te keren naar het streekmuseum in Eersel voor de koffie, de thee of een ander drankje. Wij namen afscheid van Pierre van Mierlo, een gepensioneerd leraar van 85 jaar, hij werd beloond met een daverend applaus. Jawel beste Pierre een erelintje van de gemeente Eersel zij jouw deel.

Wat een leuk cultuurhistorisch museum trouwens daar aan de Kapelweg,gebouwd als langgevel boerderij. Je kon binnen het boerenleven volgen dat zich afspeelde in de Kempen tussen 1850 en 1950. De eigen gemaakte potjes honing,van de eigen bijenzwerm,en jam hadden gretig aftrek in het winkeltje. Vanuit de bar werd bier,wijn en frisdranken voor €1,50 (Brabantse prijs) afgenomen. Om kwart over 4 vertrokken we naar Hoornaar,een dorpje gelegen net boven Gorinchem. In Restaurant Onder de Linden wachtte ons een driegangen diner.Wat een gezellige tent was dat met een verlicht plafond en diverse lampen. Vooraf tomatensoep,gevolgd door gebakken aardappelen,patat frites en diverse groenten en als vlees;schnitzel met champignonsaus. Het puddinkje met slagroom maakte de maaltijd compleet. Om kwart over 6 was het tijd om huiswaarts te keren,via Almere en Amstelveen. Nu geen tekst en uitleg meer,dat weten we immers wel. Dirk Hijstek haalde de fooi voor Frans op en David overhandigde hem dit onder dankbetuiging voor zijn perfecte toelichting onderweg. Een wekgemeend applaus werd zijn deel. Gedurende de hele reis werden we verrast met de rondgangen van de zakken snoep.

Het einde kwam in zicht. Hier gaat letterlijk het gezegde op : Vele laatsten zullen de eersten zijn,zo ging dat met de volgorde van uitstappen. A wel beste mensen,dit was een reis om nooit meer te vergeten.

Tot ziens maar weer op 5 Oktober voor de rit naar de Orchideeenhoeve in Luttelgeest en naar de Weerribben.

Derk Blom.



De Chocolade Apotheek

Voor Bonbons & Cadeau artikelen

Alles van chocolade !!

Prijzen van onze bonbons:

500 gram Room Ganache Bonbons voor € 9,95

500 gram Slagroom Bonbons voor € 13,95

Tevens zijn wij gespecialiseerd in Suikervrije Bonbons !!

Nieuw
in
Badhoevedorp III

Kom gerust binnen kijken en proeven !

Lorentzplein 49 b Badhoevedorp

Tel. 020-8224345

(Naast het Kruidvat)

SERVICE EN KWALITEIT HEBBEN BIJ ONS PRIORITEIT.



- ✓ Verkoop van nieuwe en gebruikte Fiat-persoonsauto's
- ✓ Verkoop van nieuwe bedrijfswagens
- ✓ Reparatie, onderhoud en APK van Fiat en Alfa Romeo
- ✓ Schadeherstel en ruitvervangning/ reparatie
- ✓ Alrco-onderhoud Stek-erkend



GEBR. HAAKER B.V.

BADHOEVEDORP, KAMERLINGH ONNESLAAN 10, TEL. 020 - 650 48 50

VROM Commissie

Beste buurtbewoners, ondanks de vakantie periode gaan de VROM zaken in Nieuwemeer gewoon door, zo hebben wij gereageerd op het voorstel OTB (Ontwerp Trace Besluit) omlegging A9 en hebben wij besloten zitting te nemen in de begeleidingsgroep Mobiliteit.

Ten aanzien van de voorgestelde korte termijn maatregelen tav de herinrichting van de Nieuwemeerdijk hebben wij gereageerd op de voorgestelde acties.

Zo zijn wij geen voorstander van het wegnemen van een halve chicane, immers als je van een verkeersmaatregel de helft wegneemt blijft er een halve maatregel over. En het resultaat van halve maatregelen is in Nieuwemeer inmiddels meer dan genoeg bekend.

Verder is het aanpassen van de bebording en belijning ter hoogte van de Loswal een nutteloze maatregel, als de loswal niet conform de gebruiksvergunning wordt gebruikt. Hierdoor rijden grote vrachtwagens schuin achteruit over het fietspad naar de happer. Dit is niet mogelijk als er gewerkt wordt volgens de (gebruiks) vergunning. Met paar nieuwe borden en belijningen veranderd hier niets aan. Handhaving is het enige wat hier kan en zal kunnen werken.

Als dit Dijkertje is verschenen zijn of zullen de werkzaamheden aan de Driving Range starten (het gebied tussen de Oude Haagweg en de A4) en naar het zich laat aanzien zullen eind dit jaar de bouw werkzaamheden voor het golfclub huis starten. De zaai-, aanplant- en straat-werkzaamheden in het golfterrein vorderen gestaag. Wij overwegen om na de zomer weer een rondgang door het terrein te organiseren, hierover zullen wij u uiteraard nader informeren. Op de website kunt u mooie animatie filmpjes bekijken van de verschillende banen.

Over de Opstal- en Steiger perikelen heeft u in juli een S.B.O.H. Nieuwsbrief ontvangen en kunt u op de website vele zaken terugvinden en nalezen.

VROM Commissie

###

REKENGRAPJE

Onderstaand komt uit Amerika.

Je kunt het zelf natuurlijk eerst uitproberen, maar het klopt.

Neem de laatste twee cijfers van je geboorte datum, bv.1941 ,
dan dus 41

Tel daarbij op de leeftijd die je
dit jaar bent geworden of nog wordt = 70

111

Kijk hoe het werkt bij je familie.

Dit geldt alleen als je voor 2000 geboren bent.

Veerpont Ome Piet,

Steeds meer bewoners weten de weg naar de Pont en dus het Bos te vinden, dit stellen wij zeer op prijs, immers hiervoor is deze verbinding juist weer op gestart.

Door het wisselende weer hebben wij te maken met wisselende aantalen passagiers, maar kunnen wij wel al terugkijken op o.a. een zeer geslaagde 1^e Paasdag met 330 overzettingen, het begon toen wel een beetje op werken te lijken. Maar we hebben ook al een regenachtige zaterdag gehad met maar 10 overzettingen. Verder hebben wij van een paar “oud(e)” bewoners wat foto’s gekregen, die u kunt terugvinden op de website onder “Geschiedenis”.

Buiten het overzetten van mensen, fietsen en dieren, kunt u ook langskomen voor een praatje en zeker als u nog iets weet over de Pont/verbinding uit het verleden.

In navolging op vorig jaar ziet het er naar uit dat ook dit jaar de deelnemers aan de jaarlijkse fietstocht weer van de Pont gebruik zullen gaan maken, zij zullen ervaren dat het op- en afstappen nu gemakkelijker verloopt dan vorig jaar.

Van de Gemeente hebben wij een geldelijke toezegging gekregen om de steiger aan de Nieuwemeerdijk zijde te realiseren, dit hopen wij dan ook eind dit jaar gestalte te kunnen geven en zijn al druk denkende over hetgeen, functioneel en wenselijk is.

Samengevat kunnen wij zeggen dat het project Veerpont Ome Piet op de goede vaart zit dit mede door de inzet van de vrijwilligers Ben Eilander, David Knibbe, Daan Pape, Rick Hoogenboom, Henk Kroon, Martin Brekelmans en Erik Hoogenboom en uiteraard de mensen hierom heen en bewoners die voor een (goede) verzorging zorgen, incl. de sponsoren.

En last but not least en mogelijk wel het belangrijkste alle (vaste) klanten.

Tot ziens op of bij de Pont

Veerpont Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer

Nostalgie
Die goeie oude tijd”
Het pontje

Wat is het alweer lang geleden dat “mijn”ome Piet met het pontje en de boot overzette.

Als het mooi weer was, kwam de hele buurt naar het pontje.

Je kon er zo mooi vanaf springen en ik heb naast het pontje leren zwemmen. Ome Piet deed dan zijn broekriem af, pakte de steekstok en daar ging ik...mee naast de pont.

En ome Piet kennende, me dan even kopje onder laten, doodeng!

Hij verhuurde ook ± 20 roeibootjes, ze hadden allemaal namen o.a Snoek, Baars, Aal enz....Daarna kwamen de namen van zijn neefjes en nichtjes zoals Klaas -Sjouk -enz.

Wij konden ook altijd een centje bij hem verdienen, bij de overhaal naar het “Bosplan” waren Klaas en Henk vaak te vinden.

Ik verhuurde weleens de bootjes.

Als de ijskar langs kwam, was ome Piet de grootste klant, hij was dol op ijs en wij werden ook nooit overgeslagen.

Maar wat zou hij nu genieten van “Het Pontje”en van het nog vernoemd zijn ook, helemaal.

Dit was voor mij zeker een reden om terug te blikken.

Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet.

Zonder hen, zou er geen “Ome Piet”pontje zijn.

BEDANKT,

zijn nichtje,
Marga Meyer-Scharrighuisen.

DE ECHO VAN WILDERVANK

Waarom toch zoveel heisa over de Vrije Wil? Wildervank sleept er van alles en nog wat bij om de mens te portretteren als een willoos slachtoffer van natuurlijke processen, die zich in het breindoelme afspelen.

Wij zijn gedetermineerd ofwel voorbestemd om volgens natuurwetten te leven en te sterven. Stel dat de theorieën, die hij te berde brengt er niet ver naast zitten? Wat dan nog?

Twee en vijftig jaar geleden zei ik tegen een ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Hoofddorp: "Ja, ik wil". Wat was er toen loos onder mijn hersenpan? Moet ik dan nu gaan twijfelen aan de waarde van die toezegging? Neen toch? De man mocht vertrouwen op het waarheidsgehalte ervan en mijn bruidje evenzeer. Nu krijg ik te horen dat ik slechts de spreekbuis was van een ingewikkeld neurologisch proces. Ik was voorbestemd om toe te geven aan een onderbewuste aandrang. Maar was het dan ook al voorgekookt, dat ik mijn huidige eega ontmoette tijdens het laatste bedrijf van een avontuurlijke vakantie. Zo, n vakantie van in mijn opvatting wilsbekwame vrijgezellen, die nu een historisch besef oproept van dollen, dwazen en de omgeving tartende misverstanden. Van omkoopschandalen jegens een Waalse boswachter, van ordeverstoring in frientoko's en van duikvluchten over onze camping aan de Maasoever door Belgische straaljagerpiloten, die wij de avond ervoor hadden ontmoet in een kroeg met een echte waardin. Zo eentje, die met gefronste wenkbrauwen een keuze stond te maken tussen omzetverhoging of die vent eruit lazeren, die boven op haar toog stond te swingen. Van een nachtelijke rit met Canadese en Belgische Korea-vrijwilligers op zoek naar drank en vrouwen. Ontmoette ik haar op het juiste tijdstip, op het juiste moment en in het juiste gemoed? En zij dan? Stel dat ze net naar huis was vertrokken? Of niet was gevallen voor mijn charmes? De schat! Ik moet er niet aan denken. Had ik dan ja gezegd tegen een Zeeuws blondje met van die mosseloren?

Of tegen een negroïde typje, want per slot was ik aardig bijziend en vooral in het donker moest ik het van mijn tastzin hebben.

Nog even terug naar Wildervank. Hij poneert immers de stelling van Daniël Dennett, die nog wel wat ruimte ziet voor de vrije wil. Deze evolutiefylosoof beziet de wereld vanuit het materialisme en ontkent als het ware de idee van Descartes, dat we beschikken over een stoffelijk lichaam en een onstoffelijke geest. Maar hij vindt het geen bezwaar om te geloven dat we wel degelijk de regie hebben over onze levensdoelen.

Dat zal men graag horen in kringen binnen de reclamewereld, waar men graag appelleert aan de wil van de consument. Die wil immers Bolletje aan de ontbijttafel en misschien wel t.b.v. een snuifje, die de vrije wil blokkeert tijdens een kickboksgala of een parenavond. Of nog erger. Bij de Mediamarkt. De consument is toch niet gek al denkt Wilders daar iets genuanceerder over en ik trouwens ook. Maar ik moet nu serieus worden en een nieuw element inbrengen tussen de aangedragen theorieën. En wel een wetenschappelijk onomstreden feit. De ideeën van Darwin verzetten zich tegen het bestaan van de vrije wil in de evolutie. Er is geen vrije homo ludens. Die speelt wel, maar slechts één rol. En die rol is genetisch bepaald en dat laatste wist Darwin toen nog niet. En dus begint het gelazer opnieuw. Hoewel Darwin zich nauwelijks heeft uitgelaten over de mens, heeft hij wel een hoofdregel geformuleerd: “De gemeenschappelijkheid van alle soorten wordt terug herleid via natuurlijke en seksuele selectie naar een en dezelfde voorouder.” En die formulering wordt nu ondersteund door wetenschappers die daarvoor bewijzen vinden in het onderzoeks-terrein van de genetica en de epigenetica. Maar geeft tegelijkertijd weer aanleiding tot competitie over de juiste interpretatie van de evolutionaire genetica. Met dat laatste ga ik U niet vermoeien. Bij mij gaat het ook al grotendeels boven de pet. Laat ik volstaan met het noemen van de technieken die er bestaan voor het lezen van genen.

In iedere celkern van een levend organisme vind je een compleet pakket chromosomen waarvan iedere afzonderlijke chromosoom een DNA-molecuul bezit waarop duizenden genen met erfelijke informatie liggen. En nu is het opwindendste aan de epigenetica de toenemende overtuiging dat het aan- of uitstaan van bepaalde genen niet alleen kan worden doorgegeven van lichaamscel naar lichaamscel maar ook van lichaamscel naar geslachtscel of embryocel. Het gaat mijn verstand even te boven maar ik neem voetstoots aan , dat het inderdaad opwindender (scrabblewoord) moet zijn dan een overgang van een tweepersoonscel in de koepel van Breda naar de Lekkerkerkerkerkerkerker (scrabblewoord). Het enige opwindende daar is het Carillon. Dat kan ik als ervaringsdeskundige verzekeren.

Intussen heeft de genetica bewezen, dat de leer van Darwin steeds geloofwaardiger wordt. En daarmee tevens dat we als soort en individu geleide projectielen zijn. Dus lieve lezers; laten we onze doelen bijstellen. Zo wil ik best de vierdaagse wandelen maar mijn voeten doen zo zeer. Dat zit echt niet tussen mijn oren maar de celdeling gaat niet meer zo vlot. Waar een wil is , is een weg is een veelgehoorde slogan, maar voor mij alsjeblijft niet de Zevenheuvelenweg!(scabblewoord)

John. J. van Zonneveld

Van Oslo naar Jeruzalem en van Limburg tot Texas

In het Dijkertje van februari 2011 schreef ik over de internationale contacten van Wilders en over zijn politieke ambities. Ik voerde daarbij twee stellingen aan en beloofde tevens twee vragen aan Wilders uit te diepen in een van de volgende Dijkertjes.

Die vraagstellingen betroffen hoe Wilders vorm zal gaan geven aan zijn partijkader, d.w.z. zijn gekozen medestanders in parlement en in provinciale besturen. Zal hij alle kikkers in zijn kruiwagen weten te houden? Verder zou ik willen weten welke adviezen ik de partijleider zou kunnen meegeven opdat hij kennis opdoet van de Europese geschiedenis voordat hij Europa van de 27 lidstaten in de hoek zet en de rug toekeert.

Die voornemens had ik inmiddels laten varen. Voor mij was het hoofdstuk Wilders afgesloten sinds hij zich heeft geconformeerd aan regeringsdeelname in de gedoogvorm. En ook omdat ik hier en daar bij lezers weerstand proefde tegen misbruik van ons ledenblad ten gunste van politiek getinte onderwerpen. De recente gebeurtenissen in en nabij Oslo hebben mij van mening doen veranderen. De voorgenomen vraag 2 heeft namelijk een grote maatschappelijke betekenis gekregen voor geheel Europa en niet slechts voor de 27 in de EU verenigde lidstaten.

Doel en aanleiding van het bloedbad in Noorwegen schetst de zwarte context van een politieke polarisatie. De aanslag is namelijk niet louter terug te voeren op de daden van een psychopaat. Breivik was ooit lid van de Vooruitgangspartij, die zich van anti-belastingpartij heeft verbreed tot een anti-Islampartij en die net als vergelijkbare partijen in Europa, intussen circa eenvijfde van de stemmen opeist. De aan Wilders te stellen vraag luidt of het niet verstandig zou zijn om zich wat meer te verdiepen in de Europese geschiedenis, alvorens in het wilde weg de democratisch tot stand gekomen eenheid van de 27 lidstaten af te doen als een bodemloze put die door de belastingbetaler moet worden gedempt en dat er anders nog meer kalveren zullen verdrinken!

Realiseert Geert zich wat een schade hij aanricht aan de Nederlandse reputatie in de wereld? Een wereld waarvan wij als handelsnatie extreem afhankelijk zijn? Onze voorouders dreven immers al handel met hun vijanden, de Noormannen? Wilde jongens van nature, gehard en gestaald in de Noordse vrieskou en handelend in levertraan. Breivik, een naam die bij mij associaties oproept met die Vikingen heeft kennelijk besloten, dat die Vooruitgangspartij niet bij machte was zijn ideeën in daden om te zetten. Zodat hij zijn missie in eigen hand nam. Waarbij hij Wilders als een spraakmakende medestander zag die zijn afkeer van de Islam handen en voeten gaf. Wilders heeft zijn afschuw uitgesproken over de misdaad van Breivik. Hij noemt het excessieve geweld iets, dat indruist tegen de beginselen van waaruit de PVV haar politieke opstelling ontleent. Hij hoeft het m.i. niet bij woorden te laten en lering trekken uit de Europese geschiedenis. Het was tenslotte een Servische nationalist, die de troonpretendent van het Habsburgse keizerrijk met een aanslag met dodelijke afloop velde. Daarmee de weg openend voor een gewelddadige confrontatie tussen Europese machtsblokken, die escaleerde in de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. We zijn nu een eeuw verder en mogen erop vertrouwen, dat de verklaring van de jeugdleider op Utoya, dat terrorisme zich het beste laat bestrijden met “meer democratie“, waar gemaakt zal worden, Dus niet met minder maatschappelijke vrijheid, zoals de bewaking van Wilders zelf suggereert! Hoe moeilijk dat zal zijn en hoeveel concrete vragen over politie en preventie er nog moeten worden beantwoord. Dat is uiteindelijk de enige weg die een open rechtsstaat kan volgen als die wordt bedreigd door politiek geweld. Dus niet de weg van de junta Bush, Cheney en Rumsfeld na 9/11. Een junta, die ook onvoorwaardelijke steun bleef bieden aan de staat Israel. Een samenleving, die de gematigde Palestijnse minderheid tot het uiterste heeft geschoffeerd en als tweederangsburgers met dienovereenkomstige rechten in de hoek heeft gezet. De geschiedenis van de staat Palestina na 1948 mag bij Wilders genoegzaam bekend worden verondersteld. In Arabische ogen een onwettige gebiedsannexatie

Voor Wilders tijd tot een heroriëntatie op zijn sympathieën voor de conservatieve Teaparty in het zuiden van de Verenigde Staten en de Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, die hij zo innig aan de borst heeft gesloten. Anti-Islam is een breed gedeelde stroming in delen van Europa, maar laten politici als Wilders goed beseffen, dat hun in vrijheid van meningsuiting verpakte boodschap fanatici en onverlaten op de gedachte kunnen brengen om een daad te stellen, zoals die we zojuist moesten meebelevan. De inconsekwentie die Wilders hierbij overigens deelt met andere politici is opportunistisch denken. Het inzicht, dat zij niet verantwoordelijk zijn voor andermans daden had Wilders namelijk niet altijd. In 2009 noemde hij D66 leider Pechthold en P v/d A-politicus van der Laan nog “politieke handlangers “van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Pechthold had Wilders een racist genoemd, van der Laan vond hem een gevaar voor de rechtsstaat. Dus verleidden die uitspraken Wilders tot de repliek: “Als een labiel persoon eerst hoort dat wetenschappers ons in de extreem rechtse hoek drukken, dan een kamerlid en dan een minister er nog een schepje bovenop doen maken de laatsten zich medeverantwoordelijk voor een sfeer, die kan leiden tot haat en geweld. Eerst nadenken of de vrijheid van meningsuiting de democratie een dienst bewijst is m.i. in de eerste plaats een voorwaarde voor politieke verantwoordelijkheid. Gedogen is niet voldoende; realiteitszin is in deze bange dagen het recept.

John.J. van Zonneveld



H. ZELHORST B.V. ELEKTROTECH-

AMSTERDAMSEWEG 122
AMSTELVEEN

TEL. 020-6452485

**ALS U EEN RING WILT
LATEN VERANDEREN**



Vraag naar onze voorbeelden

JUWELIER



PA VERKUYLLAAN 25
1171 EA BADHOEVEDORP
TEL/FAX 020-659 38 25

Wilt u adverteren in ons
buurtblad?

‘t Dijkertje verschijnt 1x
per 3 maanden.

Inlichtingen kunt u
inwinnen bij
Elly Visbeen,
 6010744.

E.M. Bungener



Vrijetijdsleding &
Werkkleding

Nieuwemeerdijk 330,
1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020-6041412



Schoenen &
kampeerartikelen



PUZZELPAGINA
Voor jong en oud

Hallo puzzelaars

Heb jullie alle woorden kunnen vinden in het blad van Mei jl.? Nou, ik niet. Het woord galei was, denk ik, in het water gevallen en van het woord roest was de " t weggeroest". Van één persoon* kreeg ik de oplossing binnen. En die was goed.

De te vinden woorden waren:

Beroep, agenda, diepte, fataal, geluid, hotels, en het laatste woord was kiekje.

*Oplossing ingestuurd door Jan Dekker. Jan, je bent een echte puzzelaar!!!

Onderstaande puzzel

De woorden die u moet zoeken staan verdraaid in de 1ste kolom.

In de 2e kolom staan de te vinden woorden.

De vierde letter van elk woord vormen een drank. En omdat het zomer is en het misschien toch nog warm is in augustus maken we het u niet zo moeilijk en zetten we beschrijving er achter.

1 SNOPEK	_____	GROT
2 GILLARO	_____	APENSOORT
3 VUISDOG	_____	ZWEMMEND HUISDIER
4 SNORNOG	_____	BEKENDE BUITENLAND SE TENNISSEER.
5 GEMOERD	_____	GEËERD
6 NESVAAN	_____	SOORT GRASVLAKTE
7 TOENMAL	_____	KLAAGZANG
8 ZWAMBED	_____	BASSIN

SUCCES
 Ociena

BUSTOCHT

5 oktober

Orchideeën hoeve

Luttelgeest en Weerribben

Zoals gebruikelijk gaan we eerst weer de opstap plaatsen af om de mensen op te halen

Opstapplaatsen:

8.15. bij AH, Zeemanlaan.

8.25: Rijstvogelstraat.

8.30: Koekoekslaan.

8.40: Nieuwe Meerdijk 370.

Als we iedereen hebben rijden we via de Flevo polder naar de orchideeën hoeve te Luttelgeest waar we verwelkomt worden met twee keer koffie en gebak.

Na dat de koffie ons goed heeft gesmaakt gaan ons begeven in een stukje Azië, we kijken onze ogen uit naar deze bloemen pracht noem maar op.

Na dat u dit alles heeft bewonderd begeeft u zich naar de grootste vlinder tuin van Nederland.

Vliegend en fladderend zult ook hier genieten van de vlinders en een stukje natuur wat zijn weerga niet kent. Vlinders van handpalm grote is daar heel gewoon

Na dat u alles heeft bewonderd is het tijd om een kijkje te nemen in de orchideeën winkel waar u tal van orchideeën ziet die wellicht nog nooit heeft gezien.

U bent in de gelegenheid om bloemen te kopen en worden op professionele wijze door Frans (de chauffeur) goed verpakt en verzorgt in dozen welke hij standaard mee heeft.

Na dit alles is het tijd voor de inwendige mens, we rijden naar Blokzijl waar een goed verzorgde warme lunch wordt aangeboden.

Deze bestaat uit een soep, schnitzel en een groot assortiment uit verschillende warme en koude groentes.

Het toetje zal bestaan uit een over heerlijk ijsje.

Na dit alles is het tijd om het natuur gebied de Weerribben te bezoeken en dat doen we per boot van Tiemen Vaartjes welke als jongen in dit gebied heeft gezworven. Hij zal u alles uit de doeken doen van dit stukje uniek Nederland. Terugkomst om 18.30 u. Dit alles voor een bedrag van : **€48,50 bij een bezetting van 45 personen**

TELEFONISCHE OPGAVE OP NR 6015007 OF VIA DE MAIL:KNIBBE6@PLANET.NL

Met vr.groet,
David Knibbe.



Café / Restaurant / Bar / Biljart
"MEERZICHT"

Nieuwe Meerdijk 326 1171 NT Badhoevedorp
Tel. 020 6010364 Fax 020-6570392

Sfeervol restaurant voor lunch/diner

Keuken geopend van 11.00 tot 22.00 uur
7 dagen in de week

-
Bar geopend vanaf 09.00 uur

Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten

Complete catering voor al uw festiviteiten

Zomers terras

AGENDA

04-09	Fietstocht	info in Witte Weekblad eind augustus
12-09	Bestuursvergadering	
05-10	Bustocht Luttelgeest en Weerribben	
	Zie pagina 26	
29-10	Bazar	19.00 uur
17-12	Kerstkien	20.00 uur
	Dinsdagavond klaverjassen	20.00 uur
	Vrijdagavond bridgen	20.00 uur

**Attentie: Inleveren van copij: voor het buurtblad
van december uiterlijk 06-11-2011**

De redactie van 't Dijkertje

Begrafenis- en
crematieverzorging
Esveld

Koekoekslaan 128 - Badhoevedorp
020-60.10.664 - 06-549.579.87

Dag en nacht bereikbaar





BUURTVERENIGING
"NIEUWE MEER"
K.v.K. 40594184

ADRESSENLIJST
COMMISSIELEDEN

Beheerder: NAAM 1171 BADHOEVEDORP 020
David Knibbe PJ Koekoekslaan 4 6015007

VROM:

Voorzitter: Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk 401 6010724
Lid: Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk 212 6570476
Lid: Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366 6041145

Internet: **www.nieuwemeer.info**
Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk 366 6041145

Redactie: W. ten Bookum DD Badhoevelaan 6 6593439
Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk 340 6041134
David Knibbe PJ Koekoekslaan 4 6015007
Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk 370 6010744

IJclub: David Knibbe PJ Koekoekslaan 4 6015007
Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk 319 6010534
Jaap HogenhoutCS Sloterweg 62 6594993
Rob Hutter PG Koekoekslaan 61 6010573
Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk 370 6010744

Band "Chicane": Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk 401 6010724

Bridgen: —

Bustocht: David Knibbe PJ Koekoekslaan 4 6015007

Buurthulp: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk 319 **6010534**

Fietstocht/

Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk 319 6010534

Klaverjassen: Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk 340 6041134

Sinterklaas: Ans Laan NN Nwe. Meerdijk 241 6570175

Buurtvereniging Nieuwe Meer postbanknummer 2065165
Buurthuis Rehoboth NS Nwe. Meerdijk 294 6010616

ALBERS ADVIES CV

Sloterweg 1a
Postbus 26
1170 AA Badhoevedorp
Tel. 020-449 60 20
Fax 020-449 60 30

verzekeringen
schadeverhaal
financieringen
hypotheken
pensioenen
ondernemingsadviezen



Het gemak van het regelen op één adres van diverse zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten. U weet dan ook dat u met al uw vragen op één adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op meerdere adressen zaken geregeld te hebben.

Onze relaties weten wat deze service inhoudt. Als u geïnteresseerd bent weet u wat u te doen staat; een telefoontje of langskomen op kantoor en wij zijn u dan ook graag van dienst!

***Financiële planning =
Verzekeren + Sparen + Hypotheek +
Pensioen + Financiering + ...***
