

Augustus 2006
32e jaargang no. 4

Inhoud:

Pagina 2	Van de bestuurstafel
“ 4	Hoogheemraadschap Rijnland <i>van grondlegger tot woekeraar</i>
“ 7	Geschiedenis van het Hoogheemraadschap
“ 9	Aankondiging Kunstvaartroute Uitnodiging opening gerenoveerd Rehoboth
“ 10	Aankondiging bustocht door Hollands Midden
“ 13	Uitnodiging voor een concert op de Nieuwe Meerdijk
“ 16	Pluimen
“ 17	Aankondiging fietstocht Nieuwe Meer Klaverjassen en Bridgen
“ 18	Waar ligt de begrenzing van de Europese Unie door Co Lumineus
“ 21	Voetbal ABC
“ 23	Puzzel voor de jeugd
“ 25	Puzzel voor de volwassenen
“ 27	Agenda
“ 29	Adressenlijst commissieleden

Bestuur:

<i>Voorzitter:</i>	<i>Jannie v.d. Geest</i>	<i>tel. 6010534</i>
<i>Secretaris:</i>	<i>Fred Buijs</i>	<i>“ 6010724</i>
<i>Penningmeester:</i>	<i>David Knibbe</i>	<i>“ 6015007</i>
<i>Vice-Voorz.:</i>	<i>Elsbeth Steenland</i>	<i>“ 6010750</i>
<i>2e Secr.:</i>	<i>Erik Hoogenboom</i>	<i>“ 6041145</i>
<i>2e Penningm.:</i>	<i>Wil ten Bookum</i>	<i>“ 6593439</i>
<i>Lid:</i>	<i>Cees Rijnsburger</i>	<i>“ 6570476</i>

Adres secretariaat:

Nwe. Meerdijk 401

1171 NZ Badhoevedorp



Van de bestuurstafel

Zoals u allen weet was gebouw Rehoboth aan een grondige opknappbeurt c.q. renovatie toe. De laatste handeling in het oude, nog niet gerenoveerde gebouw was het afscheid van Huug en Jannie van de Geest van de buurtsuper. Na deze enerverende zondag gingen de voorbereidingen van start. Ten eerste moest al het oude., niet meer te gebruiken, weg.

In overleg met de moeders van de Bengels werd het speelgoed geschonken aan degene die het het beste kon gebruiken. De peuterspeelzaal in het dorps huis was ontzettend blij met het door ons aan hen aangeboden speelgoed.

Alle andere overbodige spullen werden afgevoerd en de stoelen en de nog te gebruiken tafels werden opgeslagen in de blokhut en zullen na de verbouwing weer volop dienst gaan doen.

Eerst werd de vloer aangepakt, dit ging in het begin niet zoals verwacht werd, maar geleidelijk aan kwam er toch schot in de zaak. Dankzij een royale gift van een gulle gever (zijn of haar naam is alleen bij de voorzitter bekend) kon de vloer helemaal worden vernieuwd. Van balken tot ondervloer. De bovengevloer wordt eiken Keroewig. Het plafond en de wanden zijn vernieuwd, alle elementen van de verwarming hangen weer, er is een nieuw afzuigstelsel geïnstalleerd.

Ook de plafonds in het bar- en keukengedeelte en in de bestuurskamer zijn nu hetzelfde als het plafond in het voorgebouw.

Kortom....het interieur van Rehoboth is onherkenbaar veranderd. Een gedeelte van het dak is ook, waar nodig, gerepareerd.

De vrijwilligers die dit, met elkaar, zo grondig hebben aangepakt verdienen een staande ovatie, helemaal als je bedenkt onder welke tropische omstandigheden ze hebben moeten werken!!!!

Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni werd het volgende besproken:

Jannie van der Geest neemt plaats in de VROM commissie, dat garandeert dat het bestuur ten allen tijden geïnformeerd is.

Op 16 september komt de kunstvaartroute naar Nieuwe Meer. Elders in dit blad vindt uitgebreide informatie over dit gebeuren.

Op 16 september om 20.00 uur wordt Rehoboth officieel geopend. Hierover ontvangt u aparte informatie. Ook over de kunstvaartroute ontvangt u nog informatie.

www.beursvloerhaarlemmermeer.nl is in het leven geroepen om de communicatie tussen gemeentelijke organisaties te bevorderen. Op de website staat: De Beursvloer biedt u de mogelijkheid om binnen zeer korte tijd 70 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en 80 vertegenwoordigers van bedrijven, serviceclubs en lokale overheid te ontmoeten. Op de Beursvloer worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld.

Op 17 juli j.l. was de laatste bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering werd de renovatie van Rehoboth uitgebreid besproken en werden de puntjes op de i gezet.

Tijdens deze vergadering was Fred Buijs afwezig. Hij was op dat moment aanwezig bij een vergadering over het opstalrecht. Op de volgende pagina's vindt u hierover nadere informatie.

Elsbeth Steenland
Willy ten Bookum

Hoogheemraadschap Rijnland; van grondbeheerder tot woekeraar

Zoals u wellicht uit een persoonlijke brief aan de opstalhouders in Nieuwe Meer als uit de pers heeft vernomen, gaat het gefuseerde Hoogheemraadschap Rijnland de tarieven voor opstalhouders flink herzien. Niet met 1,5 a 2,5% op basis van de jaarlijkse prijsindex, maar rekenvoorbeelden geven verhogingen van 800% tot meer dan 1000% op het moment dat uw contract met Rijnland opnieuw wordt afgesloten.

Het feit dat bezwaar maken tegen deze onredelijke tariefverhoging (zonder enige tegenprestatie) na de fusie van enkele Hoogheemraadschappen onmogelijk is gemaakt en u uitsluitend naar de rechter kunt stappen heeft veel kwaad bloed gezet.

Deze extreme verhoging zal voor een ieder vroeg of laat lasten verhogend zijn en waarde vermindering van hun woning tot gevolg hebben en in sommige gevallen zelfs kunnen leiden tot gedwongen verkoop.

Ondanks de starre houding van Rijnland (alleen via de Rechter), hebben de vertegenwoordigers van dorpen en kernen aan de Ringvaart in meerdere bijeenkomsten besloten, eerst het gesprek aan te gaan en de bestuurders van Rijnland te hun wijzen op de grote gevolgen van dit besluit, pas daarna de stap naar de rechter te nemen namens de op te richten verenigde opstalhouders indien resultaten uitblijven.

Om deze gesprekken kracht bij te zetten hebben wij in uw eigen belang uw medewerking gevraagd om de vanwege privacy overwegingen “standaard protestbrief” te ondertekenen.

De verzamelde reacties zullen op 29 Augustus worden aangeboden aan Rijnland.

Vanwege de beperkte zaal capaciteit kunnen er 1 a 2 bewoners per kern worden meegenomen die verwachten in de financiële problemen te komen.

Wat kunt u nog meer doen?

Wanneer uw contract binnenkort opnieuw moet worden afgesloten, kunt u om **uitstel** verzoeken tot definitief beslist is over- of jurisprudentie is van Rijnlands tarieven.

Wij verzoeken iedere belanghebbende telefonisch **navraag** te doen bij Rijnland over het nieuwe tarief en dit niet uit te stellen tot u ermee geconfronteerd wordt.

De informatie voorziening vooraf en de toegevoegde vergoedingen tabel bij de brief van 18 Mei 2006, “vergoedingen beleid voor gebruik Rijnlands eigendom” zijn absoluut ontoereikend .

Wij zullen u informeren over het verloop van de onderhandelingen en de eventuele nader te nemen vervolg stappen waarbij alle opstalhouders/erfpachters zullen worden betrokken.

Namens de VROM commissie
Fred Buijs

GESCHIEDENIS:

Het is voor de latere opstalhouders en voor de rechter misschien interessant om te weten, dat het waterschap de Haarlemmermeerpolder de 3 opzichters van haar toenmalige technische dienst na 1920 verzocht mensen te animeren om dijksgronden in recht van opstal te nemen zodat zij daarop een woning konden bouwen en het waterschap van de ophogingen en het slootschieten af zou zijn.

De wegen op de Ringdijk waren toen nog niet geasfalteerd. Tot vlak na de oorlog waren dit allemaal B-wegen waarop alleen verkeer met een gewicht tot maximum 3000 kg was toegestaan. Er was toen veel minder verkeer . Ook het recht van opstal dat u van uw voorganger hebt gekocht zal daarop zijn gebaseerd.

Tot het einde van de oorlog waren de woningen op de Ringdijk niet geheid. Daarna moesten nieuwe woningen voorzien worden van een paalfundering.

De overheid – de Provincie – stond later zwaar verkeer toe tot wel 60 ton maar in de praktijk van alle dag worden ook zwaardere vrachtwagens gedoogd omdat er geen controle is.

Het toestaan van dit zware verkeer over een Ringdijk, die voor meer dan 80% uit zachte veengrond bestaat, betekent een geduchte inbreuk op, en een waardevermindering van uw recht van opstal.

De niet onderheide vooroorlogse woningen lijden daarvan het meest, maar ook de naoorlogse woningen waarvan de zeer lange heipalen toch niet op stuit staan, dansen op hun veenpakket met alle gevolgen van dien.

Hierover is regelmatig door ons bij de Provincie en de andere overheden geklaagd, maar ook de grondeigenaar heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid willen nemen. Er was uiteindelijk na zo'n 25 jaar wel begrip, maar dat mocht ook wel want een eigenaar die zijn grond verhuurt is verplicht ervoor te zorgen, dat zijn huurder in het rustige bezit van het gehuurde blijft.

De straatwegen werden na de inbreng van de Vereniging Van Opstalhouders wel vervangen door asfalt, maar eerst rond Schiphol werden de dijkwegen opgewaardeerd . Het voordeel van het asfalt ging meestal verloren voor de opstalhouder, omdat de snelheid der vrachtwagens te hoog was om het trillen en schudden van het dijklichaam te voorkomen.

Nadat er ook ambtenaren en bestuursleden van de gemeente op de dijk waren komen wonen, kreeg ook de gemeente meer oog voor de problemen van de opstalhouders, maar met haar belastingen wordt er geen, of onvoldoende, rekening mee gehouden dat dijksgrond geen eigen grond is en dat de daarop gebouwde woningen tengevolge van het verkeer extra veel onderhoud vergen

De geschiedenis is overgenomen uit correspondentie van de heer Ossewaarde, welke uitgebreid informeert over de misstanden in de Haarlemmermeer .

Fred Buijs

Kunstvaartroute

Op 16 september komt de kunstvaartroute naar Nieuwe Meer. Het is een binnen en buitengebeuren. Binnen d.w.z. in het vernieuwde Rehoboth en buiten in en om de 4 boten die aanmeren aan de steiger van Nieuwe Meerdijk 297/299.

1. Theater Kosto	12.00-14.30 uur	op de dijk
2. Workshop theater in boot	11.30-12.15 uur 12.15- 13.00 uur	D'Artagnan En een “catwalk” op de dekschuit
3. Djembedand Bombari	10.45-11.30 uur	Dekschuit of de Jessie
4. Verhalenverteller Nico de Verhalenman	11.00-14.00 uur	Eerst in de Trintel, daar na in het vernieuwde Rehoboth

Uitnodiging

Na dit kindergebeuren is het 's avonds om 20.00 uur tijd voor de volwassenen. Zij kunnen dan het gerenoveerde gebouw Rehoboth bewonderen.

Het bestuur nodigt u allen uit

Busreis door Hollands Midden .

op woensdag 4 Oktober 2006.

Dierendag.

Op 4 Oktober gaan we weer met de bus op stap voor een korte dag.

Er is besloten in juni ,door de weinige mensen die toen zijn mee geweest,om geen lange dagtochten meer te maken,omdat voor veel mensen de dag toch te lang is,en dat een bezwaar is om zich aan te melden.

Het dagschema voor 4 Oktober is als volgt:

8.45.u. Opstapplaats Kamerl.Onneslaan,nabij de Schuilhoeve.

Let op de tijd !!**

8.55.u. Nieuwe Meerdijk,hoek Rijstvogelstraat.

9.00.u. Koekoekslaan.

9.05.u. Laatste vertrek nabij Nwe Meerdijk 370. *Indien nodig.*

*****Alle vertrektijden zijn een half uur later dan u gewend bent.***

10.00.u. Koffiestop Watersport bedr.Wolfrat, Loosdrecht,waarna rondvaart

Van vijf kwartier.

12.30.u. Restaurant Drie Dorpen, Ankeveen,diner.(rollade)

15.30.u. 't Wapen van Harmelen,te Harmelen voor een consumptie pauze.

18.00.u. Einde rit.

We rijden door Lage Vuursche ,over de Leusderheide en door het Gooi.

Onkosten: €38,00 p.p. te voldoen in de bus.

Voor een juist aantal deelnemers dient u mij altijd te bellen onder tel nr: 6015007 met vermelding van de opstapplaats.

Mailen kan ook : knibbe6@planet.nl

Laten we de bus weer vol krijgen !Als we de 41 personen niet halen, gaat het ons geld kosten, en dat hebben we niet meer na het tekort aan deelnemers in juni waar we op toe hebben gelegd.

Met een hartelijke groet.

David Knibbe.

Uitnodiging voor een concert op de Nieuwe Meerdijk!

Op zondag 26 november 2006 vindt voor de eerste keer in Rehoboth een "Dijk Ouverture" concert plaats. Tom Kwakernaat, muzikant woonachtig in de Nieuwe Meer heeft de organisatie op zich genomen. Jong en Oud woonachtig op de Nieuwemeerdijk (en omgeving) zijn van harte uitgenodigd om hun muzikale talenten ten gehore te brengen. De uitvoeringen zijn het vervolg op de vele panoramaconcerten die Arine van Steenderen altijd heeft georganiseerd.

Meld je aan bij Tom, via kwakernaat2@zonnet.nl of via 020-6199753. Doe dit vóór 1 oktober opdat hij voldoende tijd heeft om een interessant programma samen te stellen. Het concert wordt 'smiddags gehouden in het vernieuwde Rehoboth. Zaal open om 13.00 uur. Aanvang formele gedeelte om 14.00 uur. De culinaireren onder u wordt gevraagd een eigenbereid hapje mee te nemen. De drankjes worden betrokken aan de bar van Rehoboth. We hopen er samen met u een speciale gebeurtenis van te maken. Zowel als (beginnend) muzikant als toehoorder bent u van harte welkom.

Pluimen

In het vorige buurtblad hebben we de pluim gegeven aan Cees en Henk voor het harde en zware werk in Rehoboth.

Nu willen we twee andere stille werkers de pluim geven.

Namelijk aan Dick van Essen en Karel de Boer.

Karel heeft geheel belangeloos een ochtend met Cees en Henk steltonplaten opgehaald en waterpas neergelegd. Op deze platen staat nu de blokhut.

Niet alleen Karel werkte belangeloos, maar ook zijn kraan werkte hard mee.

En nu de volgende stille werker.

Dick zijn werk wordt misschien niet zo erg snel opgemerkt. Maar ziet u veel onkruid in de tuin van Rehoboth?

Wij, van de redactie niet.

Dick is geregeld in de tuin bezig met schoffelen, harken en zet er eventueel iets nieuws in.

De tuin ziet er altijd piekfijn uit.

KANJERS.....BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De redactie..

Fietstocht

Zondag 10 september organiseert de buurtvereniging de jaarlijkse fietstocht.

De startplaats is zoals vanouds buurthuis Rehoboth., Nieuwe Meerdijk 294.

Het gebouw is open vanaf 09.00 uur.

U kunt, na inschrijving, starten tussen 10.00 tot 11.00 uur

.

Er wordt een puzzeltocht van ca. 35 km uitgezet, en als u geen zin hebt om te puzzelen kunt u ook gewoon meefietsen zonder de vragen te beantwoorden. De kosten voor deze fietstocht bedragen €4,=, dit is inclusief een kopje koffie (of thee/frisdrank) voor aanvang van de tocht en een consumptie naar keuze, bij terugkomst in Rehoboth.

.

Hebt u belangstelling?

Neemt u dan contact op met Jannie v.d. Geest.

Haar telefoonnummer is 6010534

###

Klaverjassen en Bridgen

In de eerste week van september begint het kaartseizoen.

De klaverjassers zijn dinsdagavond 29 augustus welkom voor de inspeelavond. Zoals gewoonlijk beginnen we om 20.00 uur. De competitie begint één week later, op 5 september.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij David Knibbe, tel.nr. 6015007.

De bridgers beginnen vrijdagavond 1 september., ook om 20.00 uur.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij Jannie v.d. Geest, tel.nr. 6010534

WAAR LIGT DE BEGRENZING VAN DE EUROPESE UNIE ?

Steeds nadrukkelijker klinken binnen de Unie geluiden om nu maar eens te stoppen met het opnemen van nieuwe lidstaten. Naast de weerzin om met Turkije in zee te gaan treft de scepsis nu ook Bulgarije, Roemenie en Servië.

Die weerzin wordt nog extra in de hand gewerkt doordat in Oost Europa, de Baltische Staten en Hongarije

Uitgezonderd, een opmars te zien geeft van ultranationalistische politici die inspelen op de onderbuikgevoelens van grote delen van het kiezersvolk.

Dat ziet immers de beloften voor een welvarender toekomst niet vertaald in meer koopkracht en kans op een baan?

Je moet de cultuurgeschiedenis van een land en haar volk kennen om de angsten te begrijpen, die opgeroepen worden als opnieuw een deel van hun pas verworven zelfstandigheid moet worden prijsgegeven aan Brussel en Straatsburg. Dat is overigens wel heel duidelijk gebleken toen vorig jaar de goedkeuring werd gevraagd voor het verdrag tot vaststelling van een grondwet.

De interpretatie van zulk een verdrag kreeg een overdreven lading mee en wiens interpretatie de overhand zal krijgen is een kwestie van krachtmeting tussen de 25 lidstaten. Voorlopig Status Quo: Geen Europese superstaat en ieder zijn eigen Europa. Hoe beleeft men het hier in Tallinn waar het centrum van de macht in Estland is gevestigd en waar ook de kijk op het toekomstige Europa bij de buurstaten Litouwen en Letland nauwlettend wordt geobserveerd. De Baltische staten hebben het moeilijk. Zowel met hun toekomst als met hun verleden. Daarom een sfeerschildering van de wederwaardigheden van zomaar wat plattelandbewoners.

Nu net na de langste dag is Estland op z'n mooist. Ik ben op weg naar de boerderij, waar Walter Esko een groot deel van zijn leven heeft gewoond, al weet ik, dat ik hem daar niet meer zal aantreffen. Walter is al meer dan vijf jaar dood. Voor zijn dood was hij te vinden en bezig rond zijn bescheiden hoeve zonder land. Een behuizing waar in de keuken sinds de bouw in 1909 niets was veranderd. Vanuit die keuken organiseerde Walter voor leeftijdgenoten nu en dan gezellige feestjes.

Na diverse glaasjes veelal zelf gebrouwen spiritualiën begon Walter dan met welluidende stem oude Estse liederen te zingen; de anderen vielen hem dan spoedig bij. Vervolgens kwamen de verhalen los. Over de oorlog, altijd over de oorlog.

Als 19-jarige, in 1943, werd Walter opgeroepen voor militaire dienst door de nazi's die Estland hadden bezet en werd gelegerd tussen Leningrad en Narva, waar hij zich in leven wist te houden tussen vijandige partizanen, overgelopen Russen en nazi's. Toen in 1944 de Russische legers naderden ging hij er, gewapend met twee handgranaten vandoor. Hij wist aan boord te klimmen van een goederentrein op weg naar Berlijn, die nergens dreigde te stoppen.

Toen hij ergens in Estland van de trein sprong, kwam hij na enige omzwervingen eindelijk weer thuis. Voor heel even maar, want hij moest zich in de bossen schuil houden voor Duitsers op zoek naar deserteurs. Na de bezetting van zijn land door de Communisten werd hij verraden en afgevoerd in Russische krijgsdienst. Een periode, die Walter niet makkelijk zal vergeten.

Teruggekeerd op de boerderij, na 17 kilo van zijn lichaamsgewicht te hebben verloren, ontdekte hij dat de burens waren afgevoerd naar Siberie. Walter kon ook geen boer worden, omdat de akkers, die zijn grootvader op het woud had veroverd, inmiddels onteigend waren. Dat hij de boerderij zelve mocht behouden was een klein wonder en langzaam werd zijn onderkomen een monument voor de verdreven Estse boerenstand "We konden alles zelf", vertelde Walter met hervonden trots en bijgevallen door zijn vrienden. Moeder weefde de stof voor eigen kleren en vader maakte schoenen.

Met zijn broer zette hij gedurende een winter de stoelen in elkaar. Esko, dus geen Ikea. Het dak van boomschors is inmiddels vervangen door kunststofplaten en daarop staat een schotelantenne

Twee nieuwe auto's staan geparkeerd op de plaats waar vroeger de groentebedden waren. Die nieuwe bewoners moeten mensen zijn die in Tallinn werken en graag rustig wonen. De hoofdstad, die vroeger zo ver weg leek is nu vlakbij. Maar Brussel is ver weg in deze uithoek van de Europese Unie Een zwaluw vliegt naar een nest, dat onder het dak van de schuur zit gekleefd. Ze zijn er nog.

Walter Esko was, zo heb ik begrepen, gek op zwaluwen. "Zulke ijverige beestjes" kon hij goedkeurend zeggen. "Lange reizen dat ze maken en als je ziet hoeveel kleintjes ze grootbrengen. De hele dag vliegen ze af en aan".

Esko spiegelde zich aan die zwaluwen. Net als hij uitgezwermd om tenslotte terug te keren naar de boerderij.

In de wereld heerste de waanzin, maar op dit erf werd in vredige stilte--en zonder omhaal-- keihard gewerkt. Kleinschalige vrijheid in ontbering. Geluk in een klein hoekje misschien?

Prof. Co Lumineus,

We hebben net het WK achter de rug en het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur. Tijdens het WK schoot dit voetbal abc uit mijn pen.

Voetbal ABC

- A is de schreeuw , die Aanvulluh heet
 B is Buitenspel, dat geeft soms wel wat leed
 C staat voor Corner, daar geeft men de bal een lel
 D is het Doel, maar dat weet u wel
 E is de Eindstand, na zo'n 2 x 3 kwartier
 F is de Finale, daarna natuurlijk bier
 G zijn de Grensrechters, zij zwaaien met de vlag
 H dat is Hands, men weet dat dát niet mag
 I is een Invaller, een ander gaat eruit
 J is de Joker, hij regeert op het veld met de fluit
 K zijn de Kaarten, je hebt ze geel en rood
 L is de Libero, die loopt zich soms half dood
 M is de Middenstip, in 't midden van het veld
 N is het Natrappen, dat gaat soms met geweld
 O dat is Over, de bal gaat over het doel
 P is een Penalty, die trapt men met gevoel
 Q is de Quispedoor, eigenlijk is dat het hele gras
 R is Rechtsbuiten, geeft soms een mooie pass
 S is de Spits, vaak gaat de bal daarheen
 T is een Tackle, en fat is heel gemeen
 U is de Uitslag, die is niet altijd fijn
 V is de Vlag, waar de corners zijn
 W was de WK en iedereen was in ban
 X is natuurlijk de echte voetbalfan
 IJ is de IJver, je zoet dat van de spelers hun gezicht
 Z is het einde , van dit voetbalgedicht

Hallo puzzelaartjes

Dit keer is de puzzel een doolhof. Als je de goede weg gevonden hebt, mag je de gevonden letters opschrijven en die zin insturen

Ankie.



Oplossing jeugdpuuzel uit het vorige buurtblad:

Hond, kat, leeuwen, paarden, ezel, haas, vogel, vis, bij, egel.

Luna, Dylan en Cameron waar weer onze trouwe inzenders

O ja, Luna, je hebt gelijk dat een bij een insect is, maar een insect is ook een dier net zoals de insecten vliegen, muggen wespen enzovoort.....

Beste puzzelaars

Ditmaal een anagram. In de eerste rij staan de opgaven en in de tweede rij de letters die gebruikt moeten worden om de oplossing te vinden.

Stuur (of bel door) de 10 gevonden woorden weer op naar Anneke Eikelenboom, haar adres en telefoonnummer staan in achterin dit buurtblad.

Achter deze plant wil niemand zitten	= gunmarie
Winterkleding dragen tijdens een hittegolf	= dusbar
Ligt wel eens onder het gras	= dader
Dreunwerk... $1 \times 1 = 1$, $2 \times 1 = 2$	= afstel
Soldatenwoning	= kanzeer
Hij zingt het hoogste lied	= slijter
Deftig wintervoertuig	= leeds
Eerste levensbehoefte	= dame
Dit is geld op een spaarrekening	= londen
Dit is erg slordig	= uw ruige kanon

Oplossing van de (woordrits)puzzel:

Melk, lijn, slag, wagen, pot, kool, wiel, licht, mest, chocolade, molen, spel, steen, bak.

Het is gebleken dat dit een echte hersenkraker was, maar ja, een puzzel is nu eenmaal iets om bij na te denken.

Inzenders de dames W. Blauwhoff en Ans Laan

Willy