

# ONS JONGE DORP

*Badhoevedorpers vertellen*



*Sybil van Dam*

# INHOUDSOPGAVE

Inleiding	11
Plannen A9	12
Loop mee door ons jonge dorp	16
Meester Arie de Waard	46
De oliehandel van Witteman	56
Moeder	65
Toen Badhoevedorp nog klein was	71
Oorlog in de West	82
Wij waren er bij	90
Onze oom Eberhard	103
De geuren uit mijn jeugd	115
Het blauwe gevoel	125
Dikkie Big en meer	140
Het Klaverblad	159
Jeugdjaren en meer	170
Jongensjaren aan de Akerdijk	182
Ons dorp en de wolkenridder	188

De notabelen	202
Bijzondere mensen	208
Dit waren wij toen	216
Weet je nog wel	231

## VOORWOORD

Bijna een decennium lang beschrijft Sybil van Dam, de Juf, de levensverhalen van inwoners uit de Haarlemmermeer. Opgetekend uit de woorden van deelnemers aan de "Verhalentafel" in meerdere woonkernen. Dit fraaie boekwerkje beschrijft de verhalen uit Badhoevedorp en omgeving van voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog. Inwoners die er zijn geboren of er zijn komen wonen. Het beschrijft hoe zij leefden en werkten met daarin anekdotes vanuit hun eigen omgeving en belevenissen.

Levensverhalen van nu de "Opa's en Oma's" met klein- en soms achterkleinkinderen. Voor veel lezers een "blik van herkenning" op aansluitende verhalen.

Dit boek beschrijft vaak persoonlijke verhalen die de moeite waard zijn er kennis van te nemen. Het kan ook als naslagwerk dienen voor jongeren die al luisterend naar mooie geschiedenisverhalen hieruit kunnen putten voor later.

"Loopt u even mee" door de geschiedenis van Badhoevedorp e.o. van "Toen naar Nu" met dank aan de "vertellers".

Jan Pieter Bart  
Gespreksleider



Ik mocht twaalf keer de juf zijn bij de verhalentafel in activiteitscentrum 't Rietland in Badhoevedorp.

Het dorp dat ligt onder de rook van Schiphol. Veel deelnemers van de verhalentafel weten daar nog met enthousiasme over te vertellen. Zij hebben er vroeger gewerkt.

Maar ook veel andere onderwerpen kwamen ter sprake, bijvoorbeeld over je jeugd en hoe het er toen aan toging. Hoe ging je om met de oorlogsjaren toen je nog kind was? De plaatselijke oliehandel en andere bedrijfsjes.

Het heeft mij een boeiend beeld gegeven van een jong dorp.  
Ik hoop dat u al lezende er net zo van gaat genieten als ik heb gedaan.

