

# Artikel uit “Landschap – Noord holland”

## Augustus 2014

Vogelvlucht

## Rond de **Nieuwe Meer**



FOTO: PAUL PARIS LES IMAGES

DOOR FRANS BUISSINK

Jawel, ook dit is Amsterdam. Breed water en groen alom. Hevig gekoesterd groen: links herkent u het Amsterdamse Bos met de Bosbaan, rechts liggen De Oeverlanden. Het Amsterdamse Bos is bedacht groen, een ideetje van Jac. P. Thijsse die destijds opperde dat de Rietwijkerpolder heel geschikt was voor het planten van een bos. Dat werd het Boschplan.

Schinkel, die later is getemd tot een stadsgracht. Met die veenkreek is te veel gebeurd om op één pagina te kunnen beschrijven. Dat gaat van zandwinning tot puinstort. Uiteindelijk werd de kreek een meer. Het interessantst is wat er is gebeurd met De Oeverlanden, rechts op de foto. Helemaal rechts op de foto ziet u nog net de A4. Toen die werd aangelegd, bleven De Oeverlanden een tijd lang een vergeten plek. Maar toen

dan rekenen op de Groenploeg van Landschap Noord-Holland. Zo wordt er in het gebied veel energie gestoken in het verbeteren van de waterkwaliteit, die voortdurend onder druk staat door inlaat van vuil water uit de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De Oeverlanden noemt zich 'de Oase van de Zuidas', een 'landschapspark' tegenover torenhoog glas en beton. Het recreëren is er groen als gras. Je kunt over Amsterdammers het grapje maken dat ze slechts twee soorten vogels kennen: sijssies en drijsijssies, de leden van De Oeverlanden kennen hun natuur. Er wordt geregeld minutieus geïnventariseerd. Zo zijn er 586 plantensoorten gevonden en meer dan 500 soorten kevers geteld. Er is elk jaar een excursieprogramma dat er veelbelovend uitziet met onder andere een nachtegalenavond, een nachtvlindernacht en een mossen- en korstmossenwandeling. Voor kinderen is de speciale natuurclub de BioBende. Veel groener kun je als Amsterdammer niet beginnen. [www.oeverlanden.nl](http://www.oeverlanden.nl) ●

## De Oeverlanden 'de oase van de Zuidas'

In 1934 werd de eerste boom geplant en de laatste in 1970 tijdens een boomplantdag. Het grootste deel van het bos ligt in Amstelveen. De Bosbaan is zo'n beetje de grens met Amsterdam. De Nieuwe Meer, centraal op de foto, zou een heel geschiedenisboek kunnen vullen. Oorspronkelijk was het een veenkreek tussen de grote, woeste Haarlemmermeer en de rivier de

iemand op het idee kwam er stadsontwikkeling te plegen, waren er Amsterdammers die in actie kwamen. Ze verenigden zich onder het banier 'De Oeverlanden Blijven!' en dat is vanaf 1984 nog steeds een bloeiende vereniging, die met veel liefde voor de natuur, met veel vrijwilligerswerk hun Oeverlanden koesteren. Voor onderhoud en beheer kan de vereniging zo nu en